

Thema-avond “Zorgen voor elkaar, samen met elkaar”

De wijze waarop de zorg in Nederland georganiseerd is, verandert voortdurend. Sinds januari 2015 is de burgerlijke gemeenten er verantwoordelijk voor dat professionals, mantelzorgers en vrijwilligers gezamenlijk met de hulpvrager, zorg en ondersteuning organiseren, dicht bij huis in de eigen wijk. Niet meer de verzorgingsstaat, maar de “verzorgingsstad”.

Veel burgerlijke gemeenten zetten sociale wijkteams in. In die wijkteams gaat het om het welzijn van en het respect voor de zorgvrager. Daarbij wordt niet alleen een medische taal gesproken, maar ook de taal van moraal, waarden en normen.

Theo de Zwart zal in zijn bijdrage ingaan op de ethische- en de pastoraal theologische implicaties van dit gezamenlijk nieuwe zorgen voor elkaar. Matthijs Glastra zal aangeven hoe een kerkelijke gemeente hierin mee kan doen. Biedt dit nieuwe zorgen kansen voor de kerk of staat deze toch wat langs de zijlijn?

Na deze twee inleidingen willen we met elkaar in gesprek gaan over goede zorg, het welzijn van zorgvragers en zorggevers en het respect voor menselijke waardigheid.

Na de twee lezingen willen Matthijs en Theo een paar vergezichten met u delen en graag met u in gesprek gaan over uw ideeën, standpunten en toekomstbeelden. Het belooft een mooie inspirerende interactieve avond te worden en neem vooral ook mensen uit uw wijk en/of uw eigen omgeving mee.

Inleiders

Drs. Theo A.R. de Zwart, pastoraal theoloog, verpleegkundige, zorgethicus/supervisor

Ds. Matthijs Glastra, predikant van de Protestantse Gemeente Huissen

Wanneer: Donderdag 3 november 2016, 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar: Protestantse Gemeente Huissen, **Raadhuisplein 35**
Contactpersoon: Matthijs Glastra, mob. 06 2129 4143 (opgave bij: matthijsglastra@kpnmail.nl)

