

# Sjaloom!

met hart en ziel geloven



- Nieuw gezicht voor multifunctionele ruimte
- Licht, wind en vuur
- Waardering voor Sjaloom!

Pinksteren 2019

PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN

# “Witte plekken in een droom”

Matthijs Glastra

***Soms zijn er witte plekken in een droom  
Misschien dat daar wel stille vlinders zweven  
Al weet je niet vanwaar zo'n vlinder komt...***

***Soms zijn er witte plekken in een droom  
Misschien dat je dan rustiger kunt slapen  
Zodat je niet meer bang bent voor wat komt.***

***Soms zijn er witte plekken in een droom  
Dan brengt de slaap je warmte en wat licht  
En minder donker waarvan je wakker ligt.***

Johanna Kruit

## Witte plekken

HTHBRWSKNTLLNMRMDKLNKRSGNKLNKRS. Begrijpt u wat hier staat? Het Hebreeuws kent alleen maar medeklinkers, geen klinkers. En er bestaat geen interpunctie: het ene woord zit aan het andere vast. Waar begint een zin of een woord en waar eindigt die? De lezer zal zelf zijn pauzes in de tekst moeten (uit)vinden. Hij zal zelf de woorden, de zinnen en het ritme moeten uitvinden. En eigenlijk had ik de zin ook nog van rechts naar links moeten schrijven.

Maar soms zijn er witte plekken in de Hebreeuwse bijbeltekst, een soort gaten die aangeven dat er een overgang is naar een volgend gedeelte. De rabbijnen zeggen daarbij: waar de geschreven letters van mannelijke aard zijn, geven die witte plekken de vrouwelijke aard aan. Ze zijn voor de lezer een uitnodiging om deze te ‘bevruchten’. Volgens de joodse traditie passen er in die witte ruimtes negen letters. Negen: het aantal maanden dat nodig is om de zwangerschap te voldragen. Negen, neuf, novo – in het woord negen zit nieuw leven. Niet alles kan onder woorden worden gebracht en worden opgeschreven: er zijn die witte plekken waar ik als hoorder, als lezer zelf mag bijdragen aan het in leven houden, vernieuwen van de traditie. Tussen het ontvangen en het doorgeven is er de stilte van een witte plek.

## Laten zien zonder te verklaren

De Nederlandse Amerikaanse Gus van Sant filmt, schrijft en fotografeert. Hij houdt van ‘witte plekken’. Zijn film “Elephant” reflecteert op die vreselijke schietpartij van twee tienersjongens op de Columbine Highschool. “Last days” gaat over de laatste dagen in het leven van Kurt Cobain: de vereenzaming, de wanhoop, het zoeken naar zin die het leven weer richting geeft. En voortdurend probeert Gus van Sant de werkelijkheid te laten zien zonder te verklaren. Lange shots, kijk zelf kijker! Hij wil niet de beelden belasten door er als regisseur een betekenis of duiding aan toe te voegen. Hij wil ruimte laten en creëren voor de kijkers om zelf hun eigen conclusies te trekken. De een vindt dat geweldig – een ander stomvervelend (letterlijk: er spreekt niets uit!).



Wat een eindeloos lange scènes, waar zit ik toch naar te kijken. Er ontstaat geen betrokkenheid bij de hoofdpersoon, bij het verhaal. Het blijft op afstand. De beelden zeggen uiteindelijk niets meer, het wordt een vorm zonder inhoud. Ik blijf een toeschouwer en word geen deelnemer en raak niet betrokken. Zijn 'collega' Michael Moore maakt films over dezelfde thema's, maar bij hem liggen de moraal, de verontwaardiging en de duiding er duimendik op.

Film als een moreel pamflet, een keiharde donderpreek. Gus van Sant kiest een andere weg: door de kijker zelf tot inzicht te laten komen bereik je meer. Het gaat om het zoeken, het dwalen, misschien het vinden – niet de rechte lijn en duidingen.

### **Weinig is meer**

In de Stille Week waren er witte plekken van stilte in de vieringen. Maakten we een kring en deelden matzes en druivensap. Werd de kerk leger en stiller. Een kaars die uitging, een nieuwe die weer gaat branden. Lieder en uit "Als de graankorrel valt". Water bij het doopvont. Een kruisweg met beelden en tekst. Een kruis met bloemen. Evangelielezingen. Een lied van Stef Bos "Ik heb geen verweer". Een boek van Gerko Tempelman. Woorden. Teksten. Woorden. Misschien tóch te weinig witte plekken van stilte? "Het waren fijne diensten, maar ik wil wel één ding kwijt: "Weinig is meer".

Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden. Liefde die zich volledig (over)geeft, liefde die tegen de dood in ons bij het leven bewaart. Kijk, een witte vlag, niets meer te verliezen... dat is genoeg!

Pinksteren: het feest van de Geest. Petrus houdt een heel betoog. De Geest denkt: dat kan korter, laat ik maar zien wat woorden zeggen willen. Een vlammetje zegt meer over warmte dan 1000 woorden. En 1000 kleine vlammetjes maken samen een mooi vuur. De Geest werkt niet met grootse gebaren, maar is aanwezig in kleine momenten. Een vonkje. Een vlammetje. Een knipoog. Even die negen letters, negen tellen stilte. Laat het maar gebeuren, geboren worden. Maria werd vervuld met de Heilige Geest en daar komen de mooiste dingen van. En waar begint dat mee? "Mij geschiede naar uw woord". Bewaar het woord, luister, open je op die witte plekken van aandacht en openheid. Woorden in rust en stilte meegedragen worden vruchtbaar.

Ik las ergens: een goede preek gaat niet over een tekst, of preekt vanuit een tekst, maar een goede preek kruipt in de tekst. De redactie van Sjaloom! is zich aan het bezinnen over de opzet van ons kerkblad (zie ook de bijdrage over de enquête onder lezers). We willen de komende tijd gaan proberen om minder over activiteiten te vertellen en meer vanuit activiteiten. Op een kerkendag over communicatie werd als format voor een kerkblad genoemd: begin met geloofs- en levensverhalen van inspiratie, ga daarna verder met de pagina's met informatie. Minder woorden, meer foto's van mensen. En de agenda en de kerkdiensten kunnen heus wel een paar bladzijden verderop. Van inspiratie naar informatie, van ziel naar zakelijkheid. Laat zien wat wij geloven. Waar loop je warm voor, waarvan raak ik in vuur en vlam? En voor de dominee een nieuwe rubriek: daar word ik stil van!



# Van de redactie

Herman Schimmel

Dit keer een vurig nummer van Sjaloom! We laten ons in dit nummer inspireren door Licht en Vuur en Wind. Maar ook door vlammetjes, 1000 vlammetjes, een vonkje, een knipoog. Ieder in zijn eigen taal. Dat kan door bijvoorbeeld Bijbels te verspreiden in China. Dat kan door muziek of door SOS-ouder te worden. Spiritualiteit en kerk is meer dan zien en horen; het is ook proeven met al je zintuigen, zegt architect Pim van Dijk die een nieuw ontwerp maakt voor onze kerkruimte. Een plek van ontmoeten en een plek van gedenken. Daarover leest u in deze Sjaloom! een Sjaloom! voor elk wat wils. En dat waardeert u volgens de uitslag van de enquête die we onder lezers hielden.

## Agenda

Zie ook [zondagsm@il](mailto:zondagsm@il)

- 21 mei Bevrijdingstheologie, Rozet Arnhem 19.45 uur (*onder voorbehoud*)
- 23 mei Herbergavond Oosterbeek 19-21 uur
- 23 mei Bijbelstudiegroep 10.00 uur, Markt 17
- 24 mei Eten in de kerk 17-19 uur
- 24 juni Ontmoetingsmiddag 14.30 – 16.00 uur
- 7 sept. Boekenmarkt
- 14 oktober Muziektheater PM

## Inhoud

- 2/3 "Witte plekken in een droom"
- 4 Van de redactie - Agenda - Kerkdiensten
- 5 Sjaloom! enquête - Ontmoetingsmiddagen
- 6/8 Multifunctionele ruimte
- 9 Netty Krop SOS ouder - Dag Mama
- 10 Licht, vuur en wind - Wij gedenken
- 11 Voedselbank - Bijbels in China
- 12 Uit de kerkenraad - Opbrengst collectes
- 13 Eten in de kerk
- 14 Boekenmarkt - Bevrijdingstheologie
- 15 Afloop kerkasiel
- 16 Uit de pers - De Herberg Oosterbeek
- 17 Ledenmutaties
- 18 Colofon - Adressen
- 19 Een nieuw begin
- 20 Gedicht

# Kerkdiensten

**aanvang 10 uur**

(tenzij anders vermeld, zie ook [zondagsm@il](mailto:zondagsm@il))

### Zondag 19 mei

Dienst van Schrift en Tafel  
Voorganger: Ds. M. Glastra  
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst / Pastoraat eigen gemeente

### Zondag 26 mei

Voorganger: Ds. W. Blanken (Zutphen)  
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / Werk aan de kerk

### Donderdag 30 mei: Hemelvaart

geen dienst

### Zondag 2 juni

Voorganger: Ds. F. van de Hoek (Arnhem)  
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en Eredienst / Zonnebloem

### Zondag 9 juni: Pinksteren

Voorganger: Ds. M. Glastra  
m.m.v. trio JER - Juliette, Ed en Ralph  
Collectes: Voedselbank Arnhem e.O. / Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: China

### Zondag 16 juni

Voorganger: Ds. M. de Bree  
Collectes: Project Rodolfo / Pastoraat en Eredienst / Leprazending

### Zondag 23 juni

Voorganger: Ds. B. Elenaas  
Collectes: Roosevelthuis / Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: Nigeria

### Zondag 30 juni

Voorganger: Ds. M. Glastra  
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en Eredienst / Werk aan de kerk

### Zondag 7 juli

Dienst van Schrift en Tafel  
Voorganger: Ds. M. Glastra  
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: Vakanties

### Zondag 14 juli

Voorganger: Ds. W. Blanken (Zutphen)  
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / Orgelfonds



# Sjaloom! wordt gewaardeerd

## Enquête geeft positief beeld

Herman Schimmel

In de maand maart heeft de redactie van Sjaloom! op twee zondagen de kerkbezoekers gevraagd om een korte enquête in te vullen hoe men Sjaloom! leest en welke wensen er zijn over de inhoud. Er is een vragenlijst opgesteld met negen vragen, waarvan zes gesloten en drie open vragen. Er zijn in totaal 43 formulieren ingevuld.

Uit de resultaten blijkt dat Sjaloom! goed wordt gelezen. Vrijwel alle respondenten gaven aan dat ze het kerkblad helemaal lezen en slechts vijf mensen zeggen 'gedeeltelijk'.

De kerkbezoekers geven verder aan dat ons kerkblad hun voldoende informatie geeft over de kerk in Huissen. Daarbij wordt ook informatie buiten de eigen kerk gewaardeerd. Een digitale versie van Sjaloom! wordt door ruim 90% van de lezers niet op prijs gesteld.

De meerderheid van de invullers zegt niets te missen in het kerkblad. Een enkeling vraagt wat meer verdieping en er is ook behoefte aan meer menselijke verhalen.

Wat hoeft er voortaan niet meer in? Die vraag is door 76% niet ingevuld. Een enkeling geeft aan dat de verhalen korter mogen en vraagt om technische details, zoals bijvoorbeeld de opbrengst van collecten, te publiceren op de website. Over opmaak en vormgeving zijn de lezers ook tevreden. Er mogen wel wat meer foto's in, wat meer kleur en een wat ruimere opmaak. En onze kerkrentmeesters kunnen blij zijn want de alle respondenten gaven aan iets te willen betalen voor Sjaloom! De redactie werkt op dit moment aan een nieuw format en hoopt dat met ingang van het zomernummer te kunnen presenteren. Dank aan alle inzenders! Tips en opmerkingen kunt u zoals altijd kwijt via [sjaloom@pknhuissen.nl](mailto:sjaloom@pknhuissen.nl)

# ONTMOETINGSMIDDAGEN 2019 - MAANDAG 24 JUNI



Maandag 24 juni is het al weer de derde ontmoetingsmiddag van dit jaar. Na een film en een boeiende lezing over de Matthäus-Passion wordt het nu een Oud Hollandse Spelletjesmiddag. Sjoelen, ringwerpen, mens erger je nieten – laat u verrassen! Tussen alle spelletjes door is er volop tijd om bij te praten en iets te drinken. En als u wilt: neem uw eigen favoriete spel mee! De kerk is open vanaf 14.30 uur. Tussen 15.00 – 16.30 uur worden de spellen gespeeld, daarna nog even tijd voor de nazit.

Graag tot ziens!

Christien van Beers, 026-325565,  
[christien.van.beers@hetnet.nl](mailto:christien.van.beers@hetnet.nl)

Janny Nienhuis, tel 026 3252176,  
[jannynienhuis46@gmail.com](mailto:jannynienhuis46@gmail.com)

Matthijs Glastra, 0621294143,  
[matthijsglastra@kpnmail.nl](mailto:matthijsglastra@kpnmail.nl)



**Sjaloom!**  
met hart en ziel geloven



# Onze multifunctionele ruimte krijgt een nieuw gezicht

Marja Huson

De overgang van hal (sociale ruimte) naar ruimte om elkaar en God te ontmoeten wordt verbeterd door de stoelen in de kerkzaal wat op te schuiven. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om in de rechterhoek de gedenkplek te plaatsen.



Een kast met daarboven een blauwe achtergrond, het heelal met daarop kruisjes waarop namen kunnen worden geschreven.



In de linkerhoek komt eenzelfde kast voor de 'oude bijbel'



Het doopvont wordt naar achteren en het orgel naar voren verplaatst.



De totale ruimte gaat zo opnieuw ademen en doet recht aan een ruimte waar je stil kunt zijn, kunt gedenken, ontmoeten en vieren.

De architect, kerkinrichter eigenlijk, Pim van Dijk, heeft een eigen visie. Onze kerk was een eerste project van hem in 1995. Spiritualiteit en kerk is meer dan zien en horen; het is ook proeven met al je zintuigen. Wanneer dit met elkaar in balans is, ontstaat er rust, word je stil, adem je en kun je zeggen 'God, wat is dit mooi'. Naar de kerk ga je voor ontmoeting rondom woord en tafel, voor gebed en zingen. De gedenkplek is onderdeel van het geheel en de entree van de kerkzaal mag een 'treuzelplek' zijn voor het beleven van ruimte en liturgie. Een overgang van ontmoetingsruimte naar vierruimte waar (door het opschuiven van de stoelen) ruimte voor een gedenkplek ontstaat.

Het is een sterk ontwerp waaraan door Pim van Dijk het symbool van een engel is toegevoegd.



Gedachtenis nodigt uit om een beweging te maken: de verbinding tussen hemel en aarde, tussen verdriet en hoop, dood en leven. Een afbeelding van een duif als tweede optie behoort tot de mogelijkheden.



# Netty Krop is SOS-ouder geworden!

Netty Krop



In het TV-programma “Tijd voor Max” werd onlangs de oproep gedaan om S.O.S.-ouder te worden. Netty Krop reageerde en wil dat graag met ons delen.

“Opeens is er een nieuw iemand in mijn leven. Nee, niet een man, maar een meisje van net 9 jaar uit Ghana. Door omstandigheden is ze samen met haar biologische zus opgenomen bij een liefdevolle SOS-moeder met andere kinderen in een SOS-Kinderdorp in Accra. Dat is de hoofdstad van Ghana. Ze heet Princess. Ze houdt van dansen en zingen, net als ik. Ze wil altijd op tijd zijn op school en ze maakt haar huiswerk braaf. Net als ik (vraag het maar na bij Derk de Boer. Hij was mijn leraar op de lagere school, wat nu basisschool heet. Leuk, he?) Ik heb mij opgegeven en ben nu één van de 12 SOS-ouders van Princess. Ik sponsor haar voor een maandelijks bedrag, zodat ze in een liefdevol gezin op kan groeien, een dak boven haar hoofd heeft, eten en drinken krijgt en naar school kan. Wat in dat land niet vanzelfsprekend is. En in meerdere landen. De organisatie SOS-Kinderdorpen is een non-profitorganisatie en heeft over de hele wereld dit soort dorpen opgericht.

Nu staat er bij mij thuis een foto van Princess naast een foto van mijn dierbare moeder. Voor de een kan ik niet meer zorgen, voor de andere wel. Oud naast jong. Mooi, he?”

## “DAG MAMA” bijzondere muziektheater voorstelling over dementie !!

Wijchert de Wit

‘Dag mama’ gaat over een vrouw, die zichzelf aan het verliezen is. Met de brandende vraag voor haar dochter hoe daarmee om te gaan. Het stuk speelt zich af in de nieuwe leefomgeving van moeder: haar kamertje in het verpleeghuis. Hier moeten de werelden van moeder, dochter en zorgprofessional samenkomen. Dit blijkt niet eenvoudig.

Door middel van de prachtige muziek en levensechte scènes kruipt u in de huid van de mens met dementie. U beleeft én begrijpt als nooit tevoren wat dementie met mensen doet. En wat ook een rode draad in de voorstelling is: omgaan met dementie is ook omgaan met jezelf, met uw eigen reacties in de omgang met mensen met dementie.

Deze avond vindt plaats in theaterkerk Bommel. Gemeente Lingewaard, maatschappelijke instellingen en samenwerkende kerken maken deze voorstelling mogelijk. Reserveer daarom nu alvast de datum: **maandag 14 oktober 2019**, van 19.00 – 22.00 uur. Kaarten zijn vanaf 1 september verkrijgbaar, nader bericht volgt!



# Licht, vuur en wind

Herman Schimmel

Nu het Paaslicht binnen is gebracht, dragen we dat Paaslicht de komende weken verder. Er mogen weer meer registers open in het orgel. Dat merkt u ook in een paar namen van de zondagen: Jubilate en Cantate. De vijfde zondag na Pasen heet Rogate. Dat betekent 'vraagt' omdat Jezus, in Johannes 16, zijn leerlingen opdraagt om God te vragen. De zondag voor Pinksteren heet van oorsprong Exaudi, ook wel Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Exaudi is Latijn voor "Hoor!" en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: "Hoor, Heer, hoe ik roep".

We overbruggen de tijd tussen Pasen en Pinksteren door na de gebeden de acclamatie "Die ons voor het licht gemaakt hebt" te zingen.



*Een tekst van Huub Oosterhuis met een opgewekte melodie van Tom Löwenthal.*

Als je een vuur hebt en er staat een stevige wind, dan is de kans groot dat het vuur flink aangewakkerd wordt. Er kwam een stevige windvlaag en 'er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden...', staat er in Handelingen 2. En dat pinkstervuur wordt dan weer het Paaslicht want vanaf Pinksteren zingen we een acclamatie op een tekst van Sytze de Vries: "Dat uw woorden in ons branden voor hart en handen, als een licht voor ons uit!" Prachtig op muziek gezet door Willem Vogel. Daarna volgt er een lange periode die we liturgisch de zomertijd noemen.



## WIJ GEDENKEN Hijlke de Boer

23 augustus 1943 – 3 april 2019

*"Wat is mijn wereld wazig,  
wat wordt mijn wereld klein  
ik kan mij niet herinneren  
wie jullie allemaal zijn  
soms zie ik iets bekends  
of voel ik wat vertrouwds  
en is het weer heel even net als vanouds"*

In deze paar regels worden heel veel jaren benoemd. Hijlke moest steeds meer afstand doen van alles wat lief en dierbaar was. Omgekeerd: de geliefden om hem heen moesten hem langzaam aan loslaten. Zijn vrouw Doortje had graag tot het einde toe hem thuis alle liefde en zorg geboden, maar de laatste periode heeft hij in Sancta doorgebracht. Hijlke was een man op de achtergrond, stil, rustig, dapper en betrouwbaar. Genietend van de natuur en mensen. Met bewondering en respect, in dankbaarheid en met liefde hebben we zijn leven herdacht. Dat voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de vele liefdevolle herinneringen hen moge sterken.

Matthijs Glastra

# Voedselbank Arnhem e/o

Jan Rietveld



**VOEDSELBANKEN.NL**

Arnhem & regionaal distributiecentrum

Al geruime tijd collecteren wij regelmatig voor de voedselbank, de enige bank die niet groeien wil. Maar wel wil uitblinken in presentatie en voedselveiligheid! Op 22 februari van dit jaar is er op het distributiecentrum aan de Bruningweg in Arnhem een uitgebreide inspectie uitgevoerd door de Inspectie Voedselveiligheid, beslist een nuttige overheidsinstelling. Deze inspectie resulteerde in een waarderingscijfer van 9,5! Nog een half puntje verwijderd van de absolute top! Dit cijfer krijg je niet zo maar. De inspecteur heeft zijn oog laten gaan over letterlijk alle hoeken en gaten, heeft een thermometer gestoken in van alles en nog wat, en bleef maar afvinken. In Nederland ben je pas gelukkig, als de boel is afgevinkt. Vraag dat maar eens na bij de mensen die in de zorg werken. Vervolgens werden een aantal uitgiftepunten bezocht in het buitengebied, waar vrijwilligers wekelijks het voedsel uitreiken aan de cliënten. Opnieuw de thermometer, en een vinger over de plinten op zoek naar stof. Conclusie: het regionale distributiecentrum van de Voedselbank Arnhem en de uitgiftepunten zijn om door een ringetje te halen. Dit resultaat is te danken aan een tomeloze en gezamenlijke inzet van een grote groep vrijwilligers onder leiding van enkele coördinatoren. Allen delen mee in de trots van het samen presteren, het geheim van de Voedselbank Arnhem! Dat halve puntje komt volgend jaar wel.



Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

# Bijbelverspreiding op het Chinese platteland

## Collecte 9 juni

Jan Rietveld

In de Chinese provincie Yunan wonen 24 minderheidsgroepen met een eigen taal. Meer dan 60 % zijn christen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma ook een Bijbelvertaling in de locale taal. In Yunan is binnen de gemeenschap White Yi de vertaling van het Nieuwe Testament inmiddels gereed. Er wordt nu aan de vertaling van het Oude Testament gewerkt. Men is momenteel aangekomen bij 1 Samuël. De Bijbel kunnen lezen in de eigen taal en zo minder afhankelijk te zijn van de uitleg van enkelen is een van de resultaten van werkelijk zendingswerk!



# Uit de kerkenraad

Marja Huson-ter Avest

De kerkenraadsvergadering van 14 maart valt in de veertigdagentijd. Op al deze zondagen zagen we hoe verdriet eruitziet via indrukwekkende foto's van Erwin Olaf. In de Belgische kinderbijbel 'Beginnen maar' verwoordt een kind hoe het aan de ogen van iemand kan zien wat verdriet is. Psalm 25 zegt 'steeds weer zoeken mijn ogen naar u' terwijl Psalm 101 de nadruk legt op steeds weer elkaar ontmoeten en zingen. En met die laatste Psalm in gedachten bereiden we het Gemeentecafé van 11 april voor.



'Hier gaan we voor' vertalen we naar werkgroepen en colleges d.m.v. vijf stellingen tijdens een vijf-gangen-diner. We mogen vieren in een opnieuw ingerichte kerkzaal, genieten van en met elkaar als kerkelijke gemeente, delen van wat we hebben en wat we elkaar en anderen te bieden hebben, troost vinden bij elkaar en met elkaar en ook ruimte geven aan betrokkenheid en bewogenheid. Als we dan in de (voltallige) kerkenraadsvergadering van 25 april terugblikken op het Gemeentecafé dan wordt dit bepaald door een gevoel van grote dankbaarheid. Dankbaarheid omdat de nieuwe inrichting van de kerkzaal goed is ontvangen. Een vierruimte waar gedenken een duidelijke plaats krijgt. Waar positief en in harmonie gereageerd werd op de boeiende presentatie door Berend Smit, namens de kerkenraad. En het was geweldig om met ruim veertig gemeenteleden te eten en te praten en waarbij ook een duidelijk accent op gezelligheid lag.

# Opbrengst collectes

## College van Kerkrentmeesters

Ruud Viëtor [penningmeestercvk@pknhuizen.nl](mailto:penningmeestercvk@pknhuizen.nl)

### Februari 2019

Pastoraat en eredienst	155,86
Cathechese en educatie	82,75
Bijbel dichterbij	54,70
<b>Totaal Februari 2019</b>	<b>293,31</b>

### Maart 2019

Pastoraat en eredienst	266,63
Missionair werk	77,05
<b>Totaal maart 2019</b>	<b>343,68</b>

*Dank aan alle gevers.*

# Opbrengst collectes

## Diaconie

Jan Rietveld

### Februari 2019

Project Rodolfo	49,55
Kerk in Actie, Bangladesh	70,00
Voedselbank regio Arnhem	55,40
Leprazending project Aly	66,20
Kerk in Actie, Ethiopië	52,30
Rudolfstichting	35,90
<b>Totaal februari 2019</b>	<b>329,35</b>

### Maart 2019

Kinderhospice Binnenveld	47,70
Mensenkinderen Oost-Europa	76,60
Stichting Het Kruispunt	60,30
Project Rodolfo	88,50
Stoelenproject De Dulf	64,00
Kerk in Actie, gevangenis	79,50
Kerk in Actie, India	54,45
Amnesty International	60,50
Noodhulp Mozambique	171,45
Verdubbeling Noodhulp Mozambique door diaconie	171,45
<b>Totaal maart 2019</b>	<b>874,45</b>

***Allen hartelijke dank namens de uiteindelijke ontvangers!***

*Sjaloom! Pinksteren 2019*

## **ETEN IN DE KERK zomersalades en zomersoepen**

**Wanneer: vrijdag 24 mei 2019  
van 17.00 tot 19.00 uur**

**Waar: Protestantse Kerk te Huissen**

**Aanmelding: via intekenlijst in de kerk,  
e-mail of telefoon  
tot uiterlijk 20 mei 2019**

**Aanmelden bij:**

**Anneke Riezebos, tel. 026-3252347  
riezebosanneke@gmail.com**

**Klaas Nienhuis, tel. 026-3252176  
klaasnienhuis45@gmail.com**

# Boekenmarkt

*Joke van de Belt*

Na de successen van de afgelopen jaren heeft onze kerk ook dit jaar weer een kraam op de boekenmarkt in Huissen. De boekenmarkt wordt gehouden op **zaterdag 7 september 2019 van 10:00 tot 17:00.**

We zamelen boeken in die we op de markt kunnen verkopen. In de zomereditie van 'Sjaloom!' volgt meer informatie, zoals het doel van de opbrengst. Hebt u nog boeken die we kunnen verkopen? Dan kunt u deze vanaf 1 augustus 2019 tijdens de vrijdagmiddaginloop in de kerk brengen of op afspraak. Bij vragen kunt u contact opnemen met: Everdien Koekman (026-3254059) of met Joke van de Belt (026-3253535).



# “Janneke Stegeman en de bevrijdingstheologie”

Bespreking boek

In 2016 werd Janneke Stegeman Theoloog des Vaderlands en in dat jaar sprak zij veel over plezier en de noodzaak van verzet tegen onrecht. Met 'Alles moet anders!' geeft zij een aanzet tot een bevrijdingstheologie, een theologie die relevant en ook nodig is voor witte Nederlanders. Zij noemt verandering de enige constante in de christelijke traditie. Dit en nog veel meer zijn spannende zaken om met elkaar over in gesprek te gaan.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het essay van te voren gelezen hebben.

*Begeleiding: Elsje Pot, stadspredikant.*

Datum: **dinsdag 21 mei, 19.45 tot 21.45 uur, in Rozet, ruimte 3.09 (in Arnhem-Centrum in de Bibliotheek)**

Kosten: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 4,00)

*Alleen als er voldoende belangstelling voor is, zal deze bijeenkomst doorgang vinden!*

Info Elsje Pot: [eipkerk@gmail.com](mailto:eipkerk@gmail.com)



# Afloop kerkasiel

bron Heleen van de Honing

Het Armeense gezin Tamrazyan dat met uitzetting werd bedreigd, heeft een verblijfsvergunning gekregen. Dat hebben een lid van het gezin en de Protestantse Kerk Den Haag bekendgemaakt. Alle gezinsleden mogen in Nederland blijven, zo kregen ze vandaag te horen.

Het Ministerie van Justitie wil het bericht bevestigen noch ontkennen en zegt geen uitspraak te doen over individuele gevallen.

De vader, moeder en drie in Nederland 'gewortelde' kinderen wonen al tien jaar in Nederland. Vorig jaar kregen ze te horen dat ze zouden worden uitgezet. Om dat te voorkomen begon de Haagse Bethelkerk een drie maanden durende kerkdienst, waar het gezin zelf aan meedeed. Zolang de dienst duurde, konden ze niet worden uitgezet.

'Lieve mensen, We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc! #kinderpardon #kerkasielBethel <https://t.co/fLEbffH61Q>. Zie hiernaast voor een nieuw gedicht - 3 uur geleden'.

Nadat de vier regeringspartijen eind januari een akkoord over het kinderpardon hadden gesloten, werd de marathonkerkdienst beëindigd. In dat akkoord werd een regeling opgenomen voor ouders die nu in Nederland zijn en eigenlijk geen recht hebben op verblijf, maar in Nederland gewortelde kinderen hebben.



## Wonderlijk

Het is wonderlijk  
Hoe u alles deed  
Via honderden mensen  
Via honderden harten

Het is wonderlijk  
Hoe u ons leven leidt  
Langs heuvels van vreugde  
Langs diepten van verdriet

Het is wonderlijk  
Hoe groot Uw liefde is  
Voor zondige mensen  
Voor een gebroken wereld

Het is wonderlijk  
Hoe U ons de weg wijst  
De weg van het leven  
De weg van de eeuwigheid...

*Hayarpi*



# Uit de Pers 3/19

Gelezen en geschreven door Aat van Rijn



## 15 mei 18.15 uur uitbraak brand Notre Dame Parijs.

Om 19.53 stort onder de ogen van een groot publiek de torenspits in, om 20.07 uur stort het brandend dak in. Rondom 03.00 uur geven de 500 brandweerlieden "brand onder controle". De wereld schrikt, Parijs huilt. Miljoenen euro's voor herbouw stromen binnen.

## Investeerders kopen Jozefkerk aan Rosendaalseweg.

De St. Jozefkerk in Arnhem is voor bijna € 885.000 verkocht aan de Arnhemse investeerders van vastgoed Roland Verheij en Dick Mantel t.b.v. herbestemming.

## Paasnachtwake in de kloosterkapel van Huissen.

Zaterdag 20 april was er vanaf 22.00 uur een Paasnachtwake in de kloosterkapel op de Stadsdam 1.

De kaarsen werden ontstoken waarmee op weg werd gegaan naar het "Licht van Pasen". Er was samenzang met steun van de kloostercantorij.

## Sri Lanka huilt! Gruwelterreur: 290 doden.

Met een salvo aan ontploffingen stortten terroristen op paasochtend dood en chaos over Sri Lanka uit. Vanuit de Zionkerk in Batticalloa een daverende knal. Terwijl de parochianen even daarvoor nog God toezingen. Het drama maakt deel uit van een serie van maar liefst acht zelfmoord-aanslagen.

## "En er komt licht" in de Stevenskerk in Nijmegen.

Een "Crowdfundingsactie" heeft in drie maanden € 30.000 opgeleverd, nog € 5.000 euro en er is licht!

## Jezus keert terug! In Kobani voorzichtig rentree!

Pater Frans van der Lucht bleef tot z'n laatste snik bij zijn geloofsgenoten in het belegerde Homs. Nu, vijf jaar na diens gewelddadige dood wordt begonnen met het proces dat moet leiden tot zaligverklaring.

## In centraal Nigeria worden veel christenen gedood!

Een recent rapport van Amnesty International spreekt van 3641 doden tussen januari 2016 en oktober 2018.

## Moskeeën extra alert tijdens de ramadan.

De moskeeën in Nederland worden extra goed in de gaten gehouden tijdens de ramadan die maandag 6 mei is begonnen. Meerdere gebedshuizen hebben burgerwachten vanuit hun achterban,

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



## Herbergavond met Kees van Ekris *Wanneer de ziel verveeld en vermoeid is Over pastoraat in tijden van innerlijke secularisatie*

Herbergavond voor pastoraal werkenden. Veel gelovigen krijgen te maken met innerlijke secularisatie. Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris heeft over dit onderwerp geschreven en dat riep veel reacties op. Als vervolg op deze discussie deze lezing. Hoe komen we in het pastoraat deze vermoeidheid en verveling op het spoor en wat kunnen we dan betekenen. De bijeenkomst, met de mogelijkheid om vooraf een eenvoudige maaltijd te gebruiken, vindt plaats in het Koetshuis van de Herberg in Oosterbeek.

Do. 23 mei, 19.00 – 21.00 uur – PDC de Herberg Oosterbeek € 10,- (incl. maaltijd € 15,-)

[www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl)



## Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: *In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen*

Kent u de KOA-activiteiten van de Herberg in Oosterbeek al? Een paar dagen in een kleine groep op adem komen rondom een bepaald thema. Of een dag intensief bezig zijn (ook in de natuur) met de Psalmen. Informatie: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl).



# Ledenmutaties

periode 06-01-2019 t/m 05-05-2019

*ledenadministratie@pknhuissen.nl*



# Colofon

## Nr 3 Pinksteren 2019 jaargang 40

*Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen*

Druk: BladNL Utrecht Oplage 310 exemplaren,  
Verschijnt 7 keer per jaar

Redactie: Bartje Abbo-Tilstra, Ria Berends, Jan  
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman Schimmel,  
Herman Joling,  
Redactionele ondersteuning: Ada van Arkel

Aanleveren kopij: tekst als Worddocument en  
afbeeldingen als jpg (hoge resolutie 2Mb)  
naar sjaloom@pknhuissen.nl

Inleverdatum kopij: 29/6, 24/8, 5/10 en 9/11.

Verschijningsdata: 11/7, 5/9, 17/10 en 21/11.

Coördinatie bezorging: Hans Hissink: 325 33 56,  
hansenjannieh@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage 1x p.j. Richtbedrag €15,-  
Sjaloom! digitaal: opgeven: sjaloom@pknhuissen.nl  
of op de site: [www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom](http://www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom)

## Adressen

Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421  
Website: [www.pknhuissen.nl](http://www.pknhuissen.nl) voor informatie over  
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson - ter Avest  
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met  
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:  
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06-15 85 82 93  
penningmeestercvkv@pknhuissen.nl

Kerkdienst thuis luisteren: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Kerkdienst gemist: [www.pknhuissen.nl/preek](http://www.pknhuissen.nl/preek)

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Rooster kosters:

08/05 - 14/05	Daniëlle en Jonathan
15/05 - 21/05	Yolanda de Wit
22/05 - 28/05	Gerdine Dijkstra
29/05 - 04/06	Daniëlle en Jonathan
05/06 - 11/06	Huub Langeweg
12/06 - 18/06	Yolanda de Wit
19/06 - 25/06	Daniëlle en Jonathan
26/06 - 02/07	Gerdine Dijkstra

Kerkenraad

Scriba: Marja Huson - Ter Avest 3256250 scriba@  
pknhuissen.nl

Pastoraat: Ds. Matthijs Glastra 06-21 29 41 43  
predikant@pknhuissen.nl

Telefonisch een afspraak maken kan ma, di, do, en  
vr tussen 9.00 - 9.30 uur.

Vrijdag van 12 - 13.30 uur aanwezig in de kerk  
(afwijkingen staan in de Zondagsm@il)

Diaconie: Willianne Langeweg 06-27 13 19 10  
diaconie@pknhuissen.nl

Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,  
ria.berends@planet.nl

Collectebonnen:  
per kaart van €20,- (20 bonnen €1,-)  
of €10,- (20 bonnen €0,50)

Bankrekeningen

NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van  
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:

- Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
- Bijdrage kerkbalans
- Bestellen collecte bonnen

NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van  
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:

- Werk aan de kerk 2.0

NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie  
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor

- Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21  
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij:

Repetitie sept - mei op vr 19.00 - 19.45 uur o.l.v.  
Herman Schimmel 0481-37 61 25, organist@  
pknhuissen.nl

Promises:

Repetitie ma 20.00 uur o.l.v. Marieke Peters;  
contact: Ruud Viëtor 06-15858293, ruudviëtor@  
online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl

Naam	telefoon	mobiel
Gerdine Dijkstra	3255658	0611872505
Huub Langeweg	3252347	0612444413
Yolanda de Wit	3252959	0654954070
Daniëlle van Deutekom		0657214070
Jonathan van Deutekom		0645674960

# Een nieuw begin

Ada van Arkel

Een nieuw begin! Pasen is het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt Jezus voor ons allen een nieuw begin mogelijk.

Dit thema was de rode draad in de paasviering op de maandagmiddag. Het verhaal van de verloren zoon stond centraal. In de eigentijdse uitleg van deze gelijkenis door Jan Rietveld komt uiteindelijk de vraag naar voren: wie is eigenlijk de echte verloren zoon? Wat ook naar voren komt is dat de vader van de verloren zoon veel te geven heeft. Naast eten en kleding geeft de vader met gulle hand onvoorwaardelijke liefde aan zijn zoons. De afbeelding op de liturgie laat deze 'grote' handen zien. De overeenkomst van deze gelijkenis en Pasen is dat er altijd een nieuw begin mogelijk is ook al ben je "een verloren zoon". Dat is de kracht van Pasen!

Na de viering is het tijd voor gezelligheid, gesprekken, eten en drinken en een test in kennis over de Bijbel en Pasen. Niet altijd even makkelijk en het levert zeker stof tot praten op. Eén van de open vragen was: "Wat is uw favoriete paaslied?". Bijgaand het favoriete lied.

***U zij de glorie , opgestane Heer.  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie , opgestane Heer.  
U zij de victorie, U zij alle eer!***

De vragen van de Paasquiz en alle foto's van de viering vindt u op de website.

<http://pknhuissen.nl.server9.starhosting.nl/viering-op-de-maandagmiddag/>



## Pinkstergedicht

Van steen waren wij  
niet te tillen  
bevangen door de kou ...  
Vuur raakte ons aan  
wij stonden op  
warmte werd ons deel.

Onze mond was vergrendeld  
onverstaanbaar  
gevangen in angst ...  
Wind brak ons open  
wij leerden spreken  
woorden van verlangen.

Van ijzer waren wij  
onbuigzaam  
niet te bereiken ...  
Liefde, in haar smeltoven  
werden wij herboren  
tot elkaars nabijheid.

*Dichter onbekend*