

# Sjaloom!

met hart en ziel geloven



- Gedenken
- Voor wie steek jij een kaars op?
- Uitzending kerkdiensten

[www.pknhuizen.nl](http://www.pknhuizen.nl)  
[zondagsmail@pknhuizen.nl](mailto:zondagsmail@pknhuizen.nl)

**Herfst 2021**

**PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSSEN**

# Gedenken – de liefde kent geen verleden tijd

Matthijs Glastra

*Vaar ik mijn eigen toekomst in  
een zee van tijd die voor me ligt  
en waar ik in verdrinken kan?*

*Of ligt de toekomst achter me  
en roei ik met de riemen die ik heb  
bij mijn verleden tijd vandaan?*



Kinderboekenweek - opa Matthijs bladerde weer heel wat boeken door. Voor elk kleinkind een boek én natuurlijk een voor opa zelf. “Was de aarde vroeger plat?” van Bette Westera en Sylvia Vete over de diepe vragen van grote en kleine mensenkinderen. Het boek legt in het voorwoord zelf uit wat dit zeggen wil. “Er zijn vragen die om antwoord vragen, er zijn ook vragen die vragen om een versje, een gedicht, een schilderij. Vragen die vragen om iets wat dartel om ze heen kan draaien zoals de aarde eeuwig om zijn as”.

Ik ben verrast als ik in het gedichtje “Komt de toekomst naar je toe?” ons jaarthema tegenkom: roeien met de riemen die je hebt. Het krijgt hier de symbolische lading van het omgaan met de tijd. Gedenken is heen en weer peddelen tussen wat er was en wat je mist én wat er blijft. De filosoof Rene Guddé vertelde aan Matthijs van Nieuwkerk in DWDD (de Wereld Draait Door) wat hem zo zwaar viel aan zijn naderende sterven: het wisselen van boot. De speedboot naar de toekomst moet je inwisselen voor een roeiboortje waarmee je verder peddelt, met je gezicht naar het verleden. Niet meer de grote dromen en projecten die voor je liggen, maar terugkijken op je verleden en iedereen die daarin een plekje had.

Gedenken is meer dan herinneren. Dan ga ik terug vanuit het heden naar momenten in het verleden die me dierbaar zijn. Gedenken is vaak eerder een beweging de andere kant op: wat geweest is blijft aanwezig in mijn leven, het verleden komt naar het heden toe. Ik wil dat verleden soms bewust ophalen, present stellen. Door een kaars aan te steken of een lied te zingen. Jouw naam uit te spreken. Je bewaart wat is doorgegeven. In een rouwadvertentie in “Trouw” las ik ‘aan het einde van je leven bezit je slechts wat je hebt gegeven’. Wij willen jou niet vergeten, wij kunnen jou niet vergeten. Wat jij gegeven hebt blijft gegeven, voor toen en altijd!

Femke van der Laan, weduwe van de overleden burgemeester van Amsterdam Eberhard, werd in 2018 gevraagd de Preek van de Leek te verzorgen. Die moet over de liefde gaan! Liefde is het Ene, het Eeuwige, het Alles. Want er wordt zo onnoemelijk veel van ons gehouden. Ik hou van zó ontzettend veel. Ik hou van Lotte, Sebas, Lieve, Eline en Edze. Ik hou van schrijven. Ik hou van mijn ouders. Ik hou van zonlicht op het water. Ik hou van nadenken. Ik hou van fietsen door de stad. Ik hou van Eberhard. Als het over onze doden gaat gebruiken we vaak de verleden tijd. Eberhard wás mijn man. Eberhard wás lief. Maar de liefde kent geen verleden tijd. Ik hou van Eberhard. Houden-van stopt niet bij de dood. Er stopt van alles. Een hart, een ademhaling. Een leven. Maar niet de liefde. De liefde zal nooit vergaan, schrijft Paulus. Liefde is zo sterk dat ze de dood kan overstijgen. Zoals het licht de duisternis kan verdrijven.

Wij gedenken – omdat de liefde geen verleden tijd kent. We nemen mensen mee in ons leven, zij zijn blijvend aanwezig. Niet altijd. Niet altijd even intens. Soms onbereikbaar dichtbij. Maar wij willen en kunnen jullie niet vergeten. Zonder liefde, zonder jullie zijn we niets. In die gedeelde liefde wordt het leven bewaard.

Gedenken vraagt om versjes, gedichten of een schilderij. Kleine momenten waarin het leven zich uitdrukt. Het gedicht "Mijn man" van Willen Wilmink over het niet-bezoeken van het graf van jouw overleden man. Vaak denken we dat een begraafplaats een van de meest aangewezen plek-

*Ik ben nooit meer  
naar zijn graf gegaan.  
Is dat schande? Nee,  
ik voel het anders aan.*

*Ik weet zeker  
dat ik hem niet vind  
op dat kerkhof daar,  
in die koude wind.*

*Maar wel voel ik  
zijn aanwezigheid  
waar we samen waren  
in die oude tijd.*

*Dikwijls is het  
of hij naast mij gaat.  
of 'k hem spreken kan,  
vragen kan om raad.*

*'k Vind dat hij het  
dichtste bij me is,  
als ik troost behoef  
in mijn droefenis.*

*Maar is een dag eens  
mooi en goed geweest,  
juist dan mis ik hem,  
mis ik hem het meest*

ken plekken is om iemand te gedenken. Maar in dit gedicht komt sterk naar voren: gedenken is niet gebonden aan een plaats. Gedenken heeft ook niet alleen met verdriet te maken. Gedenken neemt mij ook mee op de vleugels van wat mooi en goed is geweest, juist dat wil ik bewaren, en geeft mij kracht.



'Gedenken' is een bijbels kernwoord. Het is een appèl op ons, om het verleden zo te herinneren dat het een bron van wijsheid voor het heden wordt en een bron van hoop voor de toekomst. 'Gedenken' – dat zijn de woorden van Jezus bij het laatste maal met zijn vrienden: 'doe dit in herinnering aan mij', waarbij herinnering zo veel verder gaat dan het terugdenken aan dit ene moment. Het gaat om een levenspraktijk van breken en delen, van lief en leed.

'Gedenken' – de vrouw die zijn voeten zalft: overal waar het evangelie gebracht wordt, zal ook van haar verteld worden, in actieve herinnering aan haar. Een druppel welriekende olie kan dan opeens het hele huis vervullen. Een kaars kan meer licht geven dan dat ene vlammetje. Een versje of een paar woorden zijn veelzeggender dan een volgeschreven boek. Gedenken vult ons leven met liefde die levend blijft, door het gemis en verdriet heen.

# Van de redactie

Herman Joling

Het vorige nummer van Sjaloom! is nog niet zo lang geleden bij u bezorgd. Toch hebben we besloten om nu alweer een nieuw nummer uit te brengen. Een nummer met als thema 'gedenken'. De maand november komt er aan. De eerste zondagse viering van deze maand is de Gedachtenisdienst. We gedenken onze geliefden die overleden zijn. We noemen hun namen. Namen staan ook in steen gebakken in het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam met het Hebreeuwse woord 'lezecher', in memoriam.

We mogen een kaarsje opsteken voor mensen die een bijzondere plek hebben gehad in ons leven. Onze broeders en zuster van de rooms-katholieke kerk vieren Allerzielen op 2 november. Waarschijnlijk op een iets andere wijze, maar met dezelfde intensie.

In dit nummer vindt u een aantal stukjes van gemeenteleden die benoemen voor wie zij een kaarsje branden. Verdriet en gemis mag gedeeld worden.

Veel lees genoeg!

## Inhoud

- 2 - 3 Column Matthijs Glastra
4. Van de redactie / Inhoud / Bartje / Gezocht!
5. Vieringen / Avondgebed
6. Ontmoetingsmiddag
8. Pelgrims onderweg
9. Zoals de regen....
10. Zet een kaars voor je raam
11. We mogen weer
- 12-13 Gedichten
14. Wij gedenken / Ledenadministratie
15. Vanuit de kerkenraad
16. Bouwgroep
17. Uit de oude doos
18. Colofon
19. Eindelijk thuis
20. Gedicht

# Onverwacht huisbezoek

Joke van de Belt

Gezellig op bezoek geweest bij Bartje in haar nieuwe woning



Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Ze is nog steeds aan het opruimen. De kringloopwinkel is er goed voor. Bartje oriënteert zich op de kerkelijke activiteiten in IJsselmuiden. De POCB is actief en Kampen is dichtbij voor orgelconcerten.

Bartje groet jullie allen hartelijk.

## WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN VOORZITTER!

En.... het College van Diakenen is nog steeds op zoek naar een **PENNINGMEESTER**. Wie oh wie komt ons team vrijwilligers versterken? Kom erbij, doe mee. Is je interesse gewekt, twijfel je nog een beetje? Of wil je wel iets doen maar anders dan als 'ambtsdrager'? Het kan allemaal. Bel of mail gerust, ik informeer je graag....  
scriba@pknhuizen.nl /  
06 20 53 59 46 (Marja Huson - ter Avest).

# Vieringen *Aanvang 10.00 uur* (tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

## Zondag 24 oktober

Voorganger: Ds. Th. de Zwart

Collectes: / Stichting Het Kruispunt/

Pastoraat en Eredienst

## Zondag 31 oktober

Scheppingsdienst

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: / Tent of Nations/Pastoraat en Eredienst

## Zondag 7 november

### **Gedachtenisdienst**

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: / Kerk in actie Zending Kameroen/

Pastoraat en Eredienst

## Zondag 14 november

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: / Kinderhospice Binnenveld/

Pastoraat en Eredienst

## Zondag 21 november

Voorganger: Ds. Bram Grandia

Collectes: / Leprazending/Pastoraat en Eredienst

## Zondag 28 november

### **Eerste Advent**

#### **Te Levovi**

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: KIA -Werelddiaconaat - Moldavië /

Pastoraat en Eredienst

## Zondag 5 december

### **Populus Sion**

#### **Tweede Advent**

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. J. ter Avest

Collectes: KIA - Zending - Rwanda/

Pastoraat en Eredienst

## Zondag 12 december

### **Gaudete**

#### **Derde Advent**

Voorganger: Ds. M. Glastra

Collectes: KIA - Binnenlands Diaconaat /

Pastoraat en Eredienst /

# Zondagmiddag 7 november



## Open Kerk & Avondgebed

Zondagmorgen 7 november – de gedachtenisdienst. Als gemeente gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Gedenken we onze geliefden van wie wij door de jaren heen afscheid hebben genomen. Zingen we samen liederen, bidden, komen samen rondom het Woord.

Niet alles laat zich zo maar ‘samen’ in een grotere kring delen. Soms fluister je zachtjes alleen voor jezelf een naam. Is het stil van binnen. Wil je op jouw eigen wijze een kaarsje branden.

Zondagmiddag 7 november is de kerk open van 16.00 – 18.00 uur. Om een kaarsje te branden. Stil te zijn. Een kopje koffie of thee te drinken.

Om 17.30 uur sluiten we de middag af met een kort avondgebed, waarna je nog even kunt blijven. Matthijs Glastra, 06 2129 4143

## Licht dat draagt

Op elk van ons  
houdt Gij uw oog gericht  
en niemand valt  
of hij valt in uw handen  
en niemand leeft  
of hij leeft naar U toe.

Uit Psalm 139

# ONTMOETINGSMIDDAG

Matthijs Glastra



Corona heeft veel veranderd: de wereld is anders geworden, jij en ik zijn veranderd – en ook de kerk is in die periode op vele manieren veranderd.

Op 22 maart 2020 zouden we in de viering stilstaan bij de vernieuwde kerkzaal. Maar de zondag ervoor ging ons leven plotsklaps in een lockdown. Nu ons leven zich langzaam weer opent is het goed om alles wat er in die tijd met ons is gebeurd te delen. Onze persoonlijke verhalen én het verhaal van ons kerkgebouw.

Want met de nieuwe gedachtenishoek veranderde er veel meer. Het orgel verhuisde, de preekstoel werd een lessenaar, tafel en doopvont vonden een nieuwe plek. De kerkomroep werd streamen via 'kerkdienstgemist.nl'. Kabels, snoeren en camera's waren een nieuw element in onze liturgische ruimte. Ondertussen werd de consistorie verkocht, alle daar opgeborgen spullen werden opgeruimd en nieuw verdeeld. De Pleinzaal en keuken werden grondig aangepakt.



Soms kom je terug op een plek van vroeger en vind er niet meer terug wat je achterliet. Soms lopen ex-kerkbezoekers een kerk binnen en mopperen over het verlies van het oude. Alles is weg! Dit is niet meer de kerk die ik ken. Ook het omgekeerde gebeurt: wat is het mooi geworden. Wat een prachtige ruimte om rust, stilte en licht te ervaren. Een prachtige ontmoetingsplek voor God en mensen. In deze kerk voel ik me nog meer thuis..

De Werkgroep Pastoraat en de Diaconie organiseerden in de kerk de ontmoetingsmiddagen en de Kerst- en Paasvieringen. Momenten van zinvolle ontmoeting en bezinning, tijd voor een thema en even bijpraten. We willen dat voorzichtig weer op gaan pakken en vanaf januari 2022 met een nieuw aanbod komen voor vijf maandagmiddagen (plus de Kerst- en Paasvieringen). Maar we willen niet wachten tot het nieuwe jaar:

op 20 december is er weer een kerstviering en op 1 november een ontmoetingsmiddag. De start is een soort 'house-warming': welkom terug in de kerk. Een kopje koffie & thee in de Pleinzaal. Daarna in de kerkzaal het beginverhaal van de architect – en wat is het nu écht geworden? Is het gelukt? En ook nog even kort – JA of NEE – aan de hand van tien stellingen ontdekken hoe Corona ons kerkbezoek wel/niet heeft veranderd. Fijn als je komt!

Maandag 1 november, inloop vanaf 14.30 uur – we beginnen om 15.00 uur. Mocht vervoer een obstakel zijn: laat het weten.

Werkgroep Pastoraat & Diaconie // Matthijs Glastra, 06 2129 4143

Ik steek een kaarsje aan voor mijn overleden ouders, die mij een christelijke opvoeding gegeven hebben, waar ik ze erg dankbaar voor ben. Ook hebben ze mij zo gelijkwaardig opgevoed met mijn zussen, ondanks mijn beperkingen. Ook andere mensen hebben een rol gespeeld, waardoor ik gevormd ben, zoals ik nu ben.

Netty Krop



# Uitzending van de kerkdiensten

*Namens beamerteam, Wijchert de Wit*

We zijn nu sinds de adventstijd bezig met het uitzenden van de kerkdiensten. We deden dat al jaren alleen met geluid. Tijdens de Covid-19 pandemie, waarbij we niet meer fysiek de kerkdiensten mochten bezoeken, bleek uit een enquête, dat er meer behoefte is om te kunnen zien wat er tijdens de kerkdienst gebeurde.

De kerkenraad heeft op basis daarvan besloten de diensten op proef ook met beeld uit te zenden binnen een aantal voorwaarden. De reacties waren veelal positief. Ook mensen die er in eerste instantie sceptisch tegenover stonden, waren enthousiast en vonden het beeld bij de dienst een absolute meerwaarde hebben. Tijdens de proefperiode hebben we de diensten uitgezonden via een afgeschermd facebook pagina. We gebruikten camera's die ons door Gerdine Dijkstra ter beschikking zijn gesteld en we schaften een videomixer aan die de beelden op de facebook internetpagina konden plaatsen.

Na wat aanloopproblemen zijn de uitzendingen goed verlopen. Er waren wat geluidsstoringen en soms werden filmpjes geblokkeerd. Nog voor het einde van de proefperiode was al wel duidelijk dat we in ieder geval tijdens de Covid pandemie zouden doorgaan met de uitzendingen en in de gesprekken daarover was ook snel duidelijk dat we er sowieso mee door zouden gaan. Twee belangrijke redenen daarvoor waren: de vergrijzing van de gemeente en het behoud van de toegang tot de diensten en de kijkdichtheid van de vieringen. De uitzendingen worden door meer mensen bekeken dan er doorgaans op een zondag in de kerk zitten.



*Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen*



apparatuur aan te schaffen. Dat moest goede apparatuur zijn, die in principe door één persoon te bedienen is. Kerkbeamer heeft dat programma doorontwikkeld waardoor het ook geschikt is voor camerabediening. Je kunt aan elke dia die voor de dienst gebruikt wordt ook een camerapositie koppelen. Dat kun je vooraf instellen. Zo nodig kun je dat tussendoor altijd wijzigen.

Deze apparatuur is sinds eind september in gebruik en we zijn aan het uitvinden hoe we er het beste mee om kunnen gaan. Er zijn nogal wat mogelijkheden. We experimenteren ermee op dit moment. We hebben eerder al via de Zondagsmail aangegeven dat we graag reacties op de uitzendingen willen hebben. Bijvoorbeeld: moet er meer uitgezond worden zodat er meer mensen in beeld komen of juist niet. Moeten de liederen met notenbalk worden vertoond of hebt u ze liever ondertiteld of in een tekst vak? Of een combinatie hiervan? We horen het graag.

We willen iedereen hartelijk danken voor de extra bijdrage die u hebt gedaan voor de aanschaf van deze apparatuur. Er is totaal € 2600 binnen gekomen. Daarnaast is er door de Classis ook nog eens € 1000 aan subsidie bijgedragen.

Vanaf 1 oktober zijn zowel de beeld- als de geluidsuitzendingen alleen via Kerkdienstgemist te beluisteren, te kijken of terug te kijken zijn. Op de computer, of moderne TV met internetmogelijkheden, gaat u naar de website van Kerkdienstgemist en typt Huissen in als gewenste kerk. Via telefoon of tablet kunt u het beste de app. van Kerkdienstgemist downloaden en Huissen opzoeken.

# Pelgrims onderweg

Adriaan Huson

Ja, dat zijn we eigenlijk allemaal. Daarvoor hoef je niet per se zelf naar Santiago te lopen. Immers, voor ieder mens verandert het leven voortdurend. Je groeit. Van kind word je puber en later volwassen. Je maakt keuzes, kiest een opleiding, gaat aan het werk. Je verlaat je ouderlijke woning. Kortom, je omgeving en jezelf veranderen voortdurend. Dat heet groei en ontwikkeling. En in al die levensfasen word je bewuster van de waarde van het leven. Met alle doorleefde momenten van vreugde en verdriet.

En dan is het een verademing als je af en toe even stil kunt staan. Ik heb het voorrecht gehad om naar Santiago te pelgrimeren.



Onderweg ontmoet je mensen van allerlei pluimage. Die heel vaak open staan voor elkaar. Het bracht mij toen al tot de conclusie dat de meeste mensen deugen. Onderweg denk je aan heel veel verschillende dingen. Vooral zaken die je eigen leven en dat van wie je lief zijn betreffen. Eigenlijk is de hele pelgrimsreis een soort gedenken. Door over je leven en je geliefden na te denken. Door het contact met vele andere pelgrims. Vaak zijn dat verrassend open ontmoetingen. En vaak ook door letterlijk stil te staan.

In een kerk een licht aan te steken en te bidden. Over zaken die je bezighouden. Zowel vreugde als verdriet. En voor mij helpt dat. Het verlicht je weg, geeft je moed en geruststelling. Zo kun je weer verder... Als pelgrim onderweg op de weg van je leven...



# Zoals de regen....

Herman Schimmel

Met onze cantorij zijn we nu een paar weken weer aan het repeteren. Nog niet iedereen doet mee en dat respecteren we. Ook hebben twee leden afgehaakt omdat ze het na zo lange tijd lichamelijk niet meer kunnen bolwerken. Met ons kleiner wordende clubje is de energie gelukkig nog steeds aanwezig. De afgelopen coronatijd heeft ook geleerd dat je met kleine groepjes, duo's, kwartetjes, ook een zinvolle bijdrage kunt leveren aan de muzikale ondersteuning van de eredienst. Dit nummer van Sjaloom! staat in het teken van herdenken en met onze cantorij hopen we ook in november onze bijdrage te kunnen leveren in de Gedachtenisdienst. We studeren op dit moment aan Lied 929 met als titel 'Zoals de regen'. Sytze de Vries is de tekstdichter en Willem Vogel zette het op muziek. "Zoals het daglicht te middernacht zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt". Als je zo'n regel leest dan denk je 'waar gaat dat naar toe'..... "maar in de morgen stralend nieuw de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt."

We willen het als cantorij graag zonder begeleiding zingen. Vooral als onze vrouwen en daarna onze mannen het refrein eenstemmig zingen, zal dat een mooi contrast opleveren met de vierstemmige coupletten. "Zo is mijn God, zo overkomt Hij mij, een licht dat uitbreekt. Ik hef het hoofd, en ik sta op, de dood ontkomen."

Ik hoop dat dit lied velen troost zal brengen als we denken aan ons geliefde personen die er niet meer zijn.

legiero  
mp

soo Zo-als het dag-licht te mid-der-nacht zo on-voor-stel-baar on-denk-baar lijkt,  
maar in de moe-gen stra-lend nieuw de zon weer op-gaat, de nacht aan ban-den legt,  
soo zo is mijn God, zo o-ver-koemt Hij mij, een licht dat uit-breekt. Ik  
hef het hoofd, en ik sta op, de dood ont-ko-men.

Sytze de Vries  
muziek Willem Vogel



*Met kleine groepjes, duo's, kwartetjes kun je ook een zinvolle bijdrage leveren aan de muzikale ondersteuning van de eredienst.*



Wil je meezingen voor ons **kerstproject**?  
Meld je dan bij onze cantor-organist:  
[organist@pknhuissen.nl](mailto:organist@pknhuissen.nl).  
We repeteren op vrijdagavond in de kerk  
van 19.00 – 20.00 uur.  
Er is digitaal oefenmateriaal beschikbaar.

# Zet een kaars voor je raam.....

Herman Schimmel

In 2020 hebben Nederlanders massaal een kaars voor hun raam gezet op 4 mei, de dag dat we traditioneel onze doden herdenken. Daaruit blijkt dat niet alleen in kerkelijke kringen maar ook daarbuiten het branden van een kaars een mooi symbool is om ergens aan te denken.

Ikzelf ben niet met die traditie opgegroeid. "Dat doen alleen katholieken", zei mijn moeder dan tegen mij. Ik woonde in mijn jeugd onder de schaduw van de toren van de katholieke kerk in Velp dus ik merkte dat wel. Daar gingen de buurjongens tegenover mij nog elke dag naar de kerk en staken daar ook kaarsjes op.

Op een gegeven moment zijn we zelf ook begonnen met het opsteken van een kaars in de kerk. Eerst nog onwennig als we met vakantie in zo'n onbekende donkere kerk stonden. Later wat vrijer en tegenwoordig ook veel bewuster. Zo heeft de paaskaars in ons huis regelmatig een vaste plek bij ons avondeten. Nee, we branden hem niet elke dag maar alleen als we wat te herdenken of te vieren hebben. De paaskaars brandt op de geboortedagen van onze ouders en onze kinderen en ook bij bijzondere gebeurtenissen in ons gezin, zoals de geboorte van kleinkinderen of de ziekte van familieleden.

Zo'n ritueel laat ons dan even stilstaan bij een persoon die ons lief is. Gelukkig kan dat in onze kerk sinds enige tijd ook en we hopen dat er ruimte komt in de openstelling van onze kerk om mensen die gelegenheid te geven.

Lieve mama,

Ik steek ook vandaag een kaarsje voor je aan. Blij dat ik je dochter ben en dankbaar dat ik voor je heb mogen zorgen toen dat nodig was.

Doordat je geest achteruit ging werden onze gesprekken minder, maar de knuffels werden meer!

Ik mis je, maar weet dat jij nu de rust heb die je verdient.

Het is goed zo.

Liefs Aly



Ik steek een kaarsje op voor dat vluchtelingenkind op Moria.

De door ons gekozen volksvertegenwoordigers hebben het te druk met het verdedigen van onze veilige samenleving en hebben geen tijd voor het weeskind dat voor onze 'figuurlijke' voordeur ligt.



Jan Willem Faasse

Ik steek een kaarsje aan uit dankbaarheid voor mijn reeds overleden:

- moeder Suze: Mam, ik was 4 jaar oud, ik had je zo graag willen leren kennen, maar ik ben er trots op dat ik op je lijk

- mijn vader: Pap, ik mis je nog elke dag, dank voor je liefde en levenslessen, je steun en raad

- mijn (tweede) moeder: Mam, dank dat je voor me wilde zorgen, ik had me geen betere moeder kunnen wensen

- mijn schoonouders: zoveel liefde, zoveel wijsheid, zo dankbaar daarvoor en dank vooral dat jullie zoon de liefde van mijn leven is

- Rinus, mijn broer: veel te jong en zo jammer dat toen we elkaar echt leerden kennen je ziek werd

- en natuurlijk voor alle lieve mensen die dankzij hun liefde, vriendschap, wijsheid en zorg mij hebben gevormd tot wie ik ben.

Ria Berends

# We mogen weer

*Namens de diaconie, Ada van Arkel*

Gelukkig kunnen we als diaconie weer plannen maken en weer meer zichtbaar zijn. In onze afgelopen diaconievergadering hebben we een aantal plannen gemaakt voor activiteiten – klein of groter – in de komende maanden.



- De Scheppingszondag is op 24 oktober. Aan Theo de Zwart wordt gevraagd om in deze dienst extra aandacht te geven aan de schepping in al haar facetten: rentmeesterschap, duurzaamheid, dankbaarheid en het delen van wat de aarde ons geeft. Dit moment van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde is een vast onderdeel in onze jaarlijkse cyclus. Groene Kerk zijn brengt 'verplichtingen' met zich mee.
- Zondag 7 november is het Gedachteniszondag. Traditiegetrouw wordt door de diaken van dienst een tafelkaars aangestoken voor de degenen die overleden in het afgelopen jaar. Het kerkgebouw zal ook 's middags vanaf 16.00 uur open zijn om te gedenken en stil te zijn. Om 17.30 uur is er een vesper.
- Op zondag 21 november gaat dominee Bram Grandia voor. Het diaconale collectiedoel is dan de Stichting Tent of Nations in Bethlehem; een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. De Tent of Nations is in feite een familieonderneming die volledig gefinancierd wordt met giften van christelijke gemeenschappen in het buitenland. Bram Grandia is oud-bestuurslid van de stichting Vrienden van de Tent of Nations. De diaconie wil Bram Grandia vragen om na de viering van 21 november tijdens de koffie meer te vertellen over de Tent of Nations en het werk dat daar verricht wordt. De diaconie wil deze stichting extra gaan ondersteunen.
- De eerste Adventszondag op 28 november heeft 's morgens een viering van Schrift en Tafel. In de middag zal er op die zondag een korte Tafelviering zijn. Ook op de zaterdag ervoor op 27 november zullen er twee korte Tafelvieringen zijn aan het einde van de middag en aan het begin van de avond.
- We hopen dat er op 20 december een Kerstontmoeting op de maandagmiddag kan plaatsvinden. Na twee jaar kunnen we weer bij elkaar komen en om samen het kerstverhaal te beleven.
- Voor volgend jaar staat er een bezoek gepland van onze vrienden uit Brandenburg in het weekend van 21 en 22 mei 2022.

Dit is een greep uit de acties en plannen van de diaconie.

Ook naar buiten toe probeert de diaconie haar maatschappelijke taak invulling te geven. Via Matthijs Glastra zijn er contacten met Stichting de Zandse Kerk. De Zandse Kerk heeft veel plannen en men kan iedere ondersteuning goed gebruiken. Wellicht kunnen we als diaconie een financiële bijdrage geven voor de aanschaf van een zgn. 'duo-fiets' die gestald wordt in de schuur achter de Zandse Kerk. De fiets kan gebruikt worden om met een minder mobiel iemand toch een fietstochtje of een boodschapje te kunnen doen. Ook zijn we als kerk via individuele gemeenteleden verbonden zijn met 'De Zandse Kerk'.

Matthijs vertegenwoordigt ons in het maatschappelijk gesprek met o.a. de gemeente Lingewaard over het huiskamerproject in het kader van het wijkontwikkelingsplan. Het Convent (aan het Raadhuisplein) is aangewezen als wijkhuis voor Huissen Centrum. Het wijkhuis wordt dus onze buurman.



*Bus van de Tent of Nations*



Wij noemen u de namen  
van hen met wie wij samen  
het leven mochten gaan.  
Nu zij ons zijn ontvallen,  
lijkt leven te versmallen  
tot koud en eenzaam  
voortbestaan.

O Eeuwige, laat merken  
wat liefde kan bewerken  
hier in vertrouwde kring.  
Laat niet ons hart verkillen  
maar ons verdriet verstillen  
tot dierbare herinnering.

*tekst: ineke Lautenbach*



**De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen.  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.**

**De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet.**

**De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij.**

*tekst: Hanna Lam.*

# Wij gedenken ALI HUISKAMP

3 februari 1924 – 7 september 2021

Na een lang en niet altijd makkelijk leven stopte Ali op 7 september in alle rust met ademen nadat Eva, de predikante van de Ingelanden in Utrecht met haar had gebeden en het lied “Neem Heer mijn beide handen” had gezongen. Met dit typerende lied voor Ali’s leven zijn we ook de dienst ter gedachtenis begonnen, die al helemaal door Ali zelf was ‘ingevuld’.

In een persoonlijk en liefdevol woord deelde haar zoon Geurt met ons een paar levensmomenten van ‘Aaltje, mama, oma, maar vooral Ali Huiskamp’ met ons. Ali wilde in Huissen begraven worden, dichtbij haar levenloos geboren dochter Johanna die hier begraven is. Dat is een leven lang een stil en diep verdriet gebleven dat haar leven tekende, evenals het stuklopen van haar huwelijk. Het maakte haar leven vaak té alleen, té zwaar ook. Maar in dat verdriet liet zij ook haar innerlijke krachten zien. Ali was een dappere en strijdbare vrouw, duidelijk en vol wijskracht die op haar eigen wijze haar weg door het leven ging.

Met koffie, pannenkoeken en oliebollen: “Nooit geweten dat oma zijn zo leuk is!”. Met de kerk, haar geloof en vertrouwen in God. “Al ga ik door een dal van diepe duisternis, uw stok en staf – ja, die wijzen me de weg. Op U mag ik leunen, steunen”. Haar lange leven van 97 jaar, vervuld van vele mooie herinneringen, hebben wij in dankbaarheid herdacht en moge ons allen tot zegen zijn.

Matthijs Glastra



## Ledenmutaties periode 05-09-2021 t/m 09-10-2021

### Inschrijvingen

Naam	Adres	Postcode
Dhr. G.T. Hageman	Plaza 89	6852RM HUISSEN
Mevr. E.G. Boon	Frankentaler 14	6851VN HUISSEN
Fam. van Riemsdijk	Vlierstraat 8	6851HT HUISSEN

### Uitschrijvingen

Mevr. A.E. Karel	Plaza 55	6852RM HUISSEN
Dhr. E.G. Klein Wassink	Rietbaan 35	6851MN HUISSEN

### Overleden

Mevr. A. Huiskamp	Louis Armstronglaan 800	3543EB UTRECHT
-------------------	-------------------------	----------------

### Verhuizing naar andere gemeente

Naam	Oud adres	Nieuw adres
Mevr. H.W.J. Mijnders - van der Burg	Mecklenburg 21, 6851KL HUISSEN	Elias Beeckmanlaan 140 6711VS, EDE GLD

# Vanuit de kerkenraad

Marja Huson – ter Avest

## Kerkenraad, thema beroepingswerk, 7 september 2021

Omdat we nog geen voorzitter hebben kunnen vinden, is er sprake van roulerend voorzitterschap. Dit keer leidt Berend Smit de vergadering die in het teken staat van het naderende emeritaat van Matthijs Glastra. Zowel de procesmatige als de inhoudelijke kant van het beroepingswerk wordt besproken. Er zal een tijdpad worden uitgezet. We rekenen dan terug vanaf 19 juli 2022, de eerst mogelijke datum waarop een beroep kan worden uitgebracht. Op donderdag **18 november** staat een **Gemeentecafé** gepland om de gemeente hierover te horen. Noteer alvast de datum!

Er zal een solvabiliteitsverklaring moeten worden opgesteld, vergezeld van een meerjarenraming van 8 jaar. Inhoudelijk gaat het om de keuze voor een predikant, kerkelijk werker of proponent. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de nieuwe predikant(e of?) een verbinder moet zijn en een ondersteuner voor onze vrijwilligers. Het percentage van de aanstelling zal helaas minder dan de huidige 80% zijn. Ook zijn we ons bewust van de uitkomsten van het Gemeentecafé van juni 2021. Daarin werd o.a. duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar zelfstandig blijven indien mogelijk.

Vanaf het vroege voorjaar van 2022 zal een beroepingscommissie hiermee aan de slag gaan. Heb je belangstelling om te participeren dan horen we dit graag

(scriba@pknhuissen.nl / 06  
20535946).

## Kerkenraad d.d. 21 september 2021

Matthijs Glastra leidt de vergadering. Een aantal zaken springt eruit n.a.v. de mededelingen vanuit de diverse colleges en werkgroepen. Via de werkgroep pastoraat en het college van diakenen zullen meerdere ontmoetingsmiddagen worden georganiseerd. De bouwgroep houdt de vinger aan de pols t.a.v. de herinrichting van de keuken en pleinzaal. Het is nog een rommeltje maar de bedoeling is dat we met het **Gemeentecafé van 18 november** a.s. alles weer op orde hebben. De werkgroep beeld en geluid verheugt zich op de installatie van de nieuwe camera's en bijbehorende apparatuur. Uiteraard zijn we dankbaar voor de onverwacht hoge bijdrage van gemeenteleden (€2.600) en een subsidie vanuit de classis (€1.000). Intussen zijn er workshops digitale kerk gevolgd en is men zich aan het inwerken. Wat zal het worden: registreren en/of actieve betrokkenheid thuis en van kerkbezoekers mogelijk maken. We blijven het volgen en bespreken als kerkenraad waarbij suggesties van gemeenteleden meer dan welkom zijn.



Het beroepingswerk is een steeds terugkerend agendapunt op de kerkenraadsvergaderingen. Een aantal kerkenraadsleden zal een DNA schets van de Protestantse Gemeente Huissen gaan opstellen en voorleggen aan de kerkenraad. Daarnaast bespreken we de regels en voorschriften vanuit de PKN. We zullen ons er zoveel mogelijk aan houden maar hechten ook aan onze eigen praktijk. Zorgvuldigheid, eerlijkheid en vrijmoedigheid zullen hun weerslag vinden in de uitvoering van ons stappenplan. Tot slot kijken we naar de mogelijkheden om weer meer open te gaan nu Corona ons wat minder in de greep heeft. Aan de oproep om mee te denken is royaal gehoor gegeven en dit heeft ons gesteund in de besluitvorming. Een dank voor deze betrokkenheid is hier op zijn plaats. In de Zondagsmail zullen we steeds de stand van zaken rondom 'kerk open' doorgeven. Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of agenda dan kun je me mailen of bellen.

scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46  
(Marja Huson – ter Avest) .

# Bericht van de bouwgroep

*Ruud Viëtor*

We naderen de voltooiing van de verbouw en het ziet er prima uit. In de Pleinzaal is nu ook een uitgifte balie met als afsluiting een schuifdeur. Hierdoor kunnen van twee kanten huurders worden voorzien van koffie en thee. Door de schuifdeur dicht te doen is er géén geluidsoverlast.

Het geeft ook veel gemak aan de koster omdat er rechtstreeks vanuit de keuken door de schuifdeur naar de Pleinzaal geserveerd kan worden. Ook is er nu in beide gedeeltes een koelkast geïnstalleerd.

De servicedesk is aangepast aan de wensen van de gebruikers en zoals u wellicht heeft gezien werkt ons nieuwe systeem naar behoren. Het team is bezig alle mogelijkheden te onderzoeken en het wordt met de week beter. We zijn heel blij met het resultaat en het opent nieuwe mogelijkheden. Wat te denken van een concert dat thuis te zien en te horen is! Alle keukenapparatuur werkt weer en er kan dus gewoon koffie worden gezet.

Er komen nog gordijnen in de Pleinzaal bij de schuifpuien en een nieuw stukje zeil. Plinten moeten nog worden afgewerkt en het schilderwerk moet worden afgemaakt. Door de versoepeling van Covidregels is het weer mogelijk huurders te ontvangen in de Pleinzaal en we zijn daarom blij dat de verbouw nagenoeg gereed is.

Als alles afgerond is melden we dit en wellicht volgt er nog een feestelijke opening, samen met de ingebruikstelling van het Beamer Systeem. **U hoort nog van ons.**





# Uit de oude doos

Marja Huson - Ter Avest

**Vervolg (3) uit de inleiding van de 'Inventaris van het archief der Ned. Hervormde Gemeente te Huissen. Samengesteld in opdracht van den Kerkeraad (1948).' De inleiding in dit boek is in 1948 geschreven door H. L. Driessen.**

Op 29 juni 1659 vermeldt C. in de acta: 'is gemelte Hachin het eerste maal in 't gehoor geweest'. En verder: 'In Augusto is door last van de Heer van Lottum (de drost) de kercken-raedt vergadert geworden ten huysse van D. Wilhelmus Hachinus, welcke met de gemeynte begeerde te reecken. Na veel nodelose disputen is de saak door middel van de voorn. vryheer bygeleyt, ende malkanderen quyttscheldende, aan beyde canten met vrientdschap gescheyden. Doe heeft Hachinus het lang verlangde kercken-zegel willich overgegeven alsmede 2 kercken-boecken ende 2 collecte-boecken ende enige papieren. In de kerckenboecken had hy tot onser verwonderinge niet een woort opgeteykenty, noch van ledematen, noch gedoopte kinderen, noch getroude personen, maar so gelaten als hy 't van zijn voorsaot ontvangen hadde. De collecte-boecken waren met kennisse des kerckenraads in zynen tyt gesticht tot onderhout de Ministerii in de jaren 1627 ende 1644. Hierna is de rust in de gemeente niet meer verstoord.

Bij zijn reorganisatie-arbeid heeft C. niet te klagen gehad over gebrek aan medewerking van de zijde der keurvorstelijke regeering. Zoo wees deze laatste b.v. de bezittingen van de voormalige Malburgsche parochie toe aan de Huissensche gemeente. Daar deze laatste dus tot zekere hoogte als opvolgster van de eerste is te beschouwen, mogen de volgende opmerkingen hier een plaats vinden: Malburgen was oorspronkelijk een zelfstandige parochie. Zij wordt als zoodanig vermeld in de Geschiedkundige atlas van Nederland 1). De grenzen der parochie zijn bekend en te vinden in de kaarten der commissie voor het inrichten van het kadaster onder koning Lois in de verzameling van het rijksarchief te Arnhem. De mededeeling bij v.d. Aa, Aardrijkskundig woordenboek ds. VII blz. 614, dat de kerk, misschien reeds vóór de Hervorming door den Rijn is verzwolgen, is kennelijk onjuist. Zij staat nog aangegeven op een kaart van 1558 of 1559 van Gelderland, vervaardigd door Ch.'s

Grooten in een van deze beide jaren, en op die van Jacob van Deventer van 1556, beide ten deele gereproduceerd in dl. XXXVIII van de Bijdr. En Meded. Der Ver. 'Gelre', blz. 149 en 156. Volgens een mondelinge mededeeling van wijlen Dr. J.S. van Veen moet zij gestaan hebben dicht bij den linker Rijnsoever, ter plaatse van de boerderij, die men, via het Malburgsche veer den Steenoven gepasseerd zijnde, links, dicht bij den Rijksweg naar Huissen ziet. Dat zij niet door den Rijn is verzwolgen, blijkt uit een charter van 1691 in het archief der Ned. Hervormde gemeente te Huissen (inv.no. ), waarbij deze gemeente van de kinderen Van Mook aankoopt een huis, schuur en bakoven, staande op het Malburgsche kerkhof. In dorso van deze akte staat: 'koopbrief van het Pastorihuys tot Malburgurgen. Dit was dus de oude Malburgsche pastorie, die in particuliere handen was gekomen en later door de Huissensche gemeente werd aangekocht. De kerk zal natuurlijk in de onmiddellijke nabijheid hebben gestaan.'

(wordt vervolgd)



1) De gegevens zijn alle verzameld uit de acta van den kerkeraad en andere bestanddeelen van het kerkelijk archief.

## Colofon

### Nr 6 Herfst 2021 jaargang 42

Sjaloom! Kerkblad Protestantse  
Gemeente Huissen

#### Druk:

BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren.  
Verschijnt 7 keer per jaar

#### Redactie:

Bartje Abbo-Tilstra, Ria Berends, Jan  
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman  
Schimmel, Herman Joling.

*De redactie van de Sjaloom! behoudt zich  
het recht voor artikelen wel of niet te  
plaatsen, dan wel aangepast.*

#### Inleveren kopij

- Inleverdata: 15 nov., 2 jan '22
  - Verschijningsdata: 25 nov., 13 jan '22
- Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge  
resolutie 2Mb) naar  
sjaloom@pknhuissen.nl*

#### Coördinatie bezorging

Hans Hissink: 026 325 33 56  
hansenjanniehiss@gmail.com

#### Kosten

Vrijwillige bijdrage per jaar €15,-  
(richtbedrag) digitale versie Sjaloom!  
aanmelden bij sjaloom@pknhuissen.nl of  
via de website  
www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom



#### Kosters

kosterteam@pknhuissen.nl

Yolanda de Wit	0654954070
Ruud Viëtor	0615858293
Daniëlle van Deutekom	0657214070
Jonathan van Deuteko	0645674960
Dirk Haasnoot	0654698106
Jan Prent	0615050768

#### Roosters kosters:

13/10 - 19/10	Yolanda en Jan
20/10 - 26/10	Dirk en Ruud
27/10 - 02/11	Yolanda en Jan
03/11 - 09/11	Daniëlle en Jonathan
10/11 - 16/11	Ruud en Dirk
17/11 - 23/11	Jan Prent
24/11 - 30/11	Dirk en Ruud
01/12 - 07/12	Daniëlle en Jonathan
08/12 - 14/12	Yolanda en Jan
15/12 - 21/12	Daniëlle en Jonathan

## Adressen

### Kerkgebouw:

Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen 026 325 34 21

### Scribaat:

Marja Huson - ter Avest 06 20 53 59 46 [scriba@pknhuissen.nl](mailto:scriba@pknhuissen.nl)

### Pastoraat:

Ds. Matthijs Glastra 06 21 29 41 43 [predikant@pknhuissen.nl](mailto:predikant@pknhuissen.nl)

### Diaconie:

Willianne Langeweg 06 27 13 19 10 [diaconie@pknhuissen.nl](mailto:diaconie@pknhuissen.nl)

### Kerkrentmeesters:

Ria Berends 026 325 4926 [ria.berends@planet.nl](mailto:ria.berends@planet.nl)

### Ledenadministratie:

Shelly Goes 026 325 61 21 [ledenadministratie@pknhuissen.nl](mailto:ledenadministratie@pknhuissen.nl)

### Kerktaxi

Anja van Donselaar 026 325 62 32 [van.donselaar@hccnet.nl](mailto:van.donselaar@hccnet.nl)

### Zondagsm@il:

Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week.  
Aanmelden en/of kopij [zondagsmail@pknhuissen.nl](mailto:zondagsmail@pknhuissen.nl)

### Website:

[www.pknhuissen.nl](http://www.pknhuissen.nl)

Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien-  
sten, etc.

Marja Huson - ter Avest 06 20 53 59 46 [webmaster@pknhuissen.nl](mailto:webmaster@pknhuissen.nl)

### Kerktelefoon:

Ruud Viëtor 06 15 85 82 93

- Kerkdienst thuis luisteren:
- Kerkdienst gemist:
- Kerkdienst online:

[penningmeestercvk@pknhuissen.nl](mailto:penningmeestercvk@pknhuissen.nl)

### Cantorij: repetitie vrijdag 19.00 uur

Herman Schimmel 0481 37 61 25



### Promises: maandag 20.00 uur

Ruud Viëtor 06 15 85 82 93

### Financiën

#### Collectebonnen:

- per kaart van €20 (20 bonnen à €1,00)
- per kaart van €10 (20 bonnen à €0,50)

Bestellen via Ruud Viëtor 06 15 85 82 93



#### Bankrekeningen:

Protestantse Gemeente Huissen NL23 RABO 0124 0915 47

- Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
- Bijdrage kerkbalans
- Bestellen collecte bonnen
- Werk aan de kerk 2.0

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen NL57 RABO 0124 0698 86

- Alle betalingen aan en van de diaconie.

# 'Eindelijk thuis'

Marja Huson – ter Avest

'Een blauw geaderde hand beweegt zich naar een steen. De dunne huid van de vingers liefkoost de naam die erop staat. De wangen van de man met de hand zijn betraand. Even verderop staat een man in het zwart zijn neus te snuiten in een grote witte zakdoek. Hij staat voor een ellenlange rij met identieke achternamen. Een dame met een rollator wijst voor een andere vrouw een paar stenen aan. Ze noemt de leeftijden: 67, 34, 18, 3.'

Zo begint het artikel over het Nationaal Holocaust Namenmonument in het NIW (Nieuw Israëlitisch Weekblad).



’, in memoriam.



Het is een geniaal ontwerp van Libeskind, een aangrijpend kunstwerk dat bij je ‘binnenkomt’. Ook wij gingen op zoek naar namen. Vermoorde familieleden van een Joodse vriendin van mijn moeder. Namen van kinderen, tantes, ooms, vaders, moeders, oma’s, opa’s zonder graf. De naam en de leeftijd op een steen zien, is confronterend en diep ontroerend. Naar goed Joods gebruik mogen de namen worden aangeraakt, net zoals je een mezoeza\* aanraakt. Allemaal slachtoffers: 102.000 Joden en honderden Sinti’s en Roma. Ze worden dankzij dit Namenmonument niet vergeten, hun naam staat voor altijd in steen gebeiteld. ‘Eindelijk thuis’ volgens een overlevende.



\* Mezoeza: een kokertje met daarin een beschreven rolletje perkament (Deut. 6:4-9 en 11:13-21). Joodse huizen hebben een mezoeza aan de rechter deurpost van de ingang van het huis en van elke deur naar een vertrek waarin geleefd wordt (dus niet van badkamer, toilet of zolder).

# **Ik weef jou**

**ik weef de tranen in mijn leven  
ik weef de trots in alle dagen  
ik weef de pijn in zachte strengen  
ik weef jou, in alle lagen**

**wie je was, wie je zult blijven  
hoe je kijkt en hoe je lacht  
wat je gaf en wat ik leerde  
weven zal ik, alles wat je bracht**

**ik weef het missen, en het dragen  
ik weef de liefde die is gebleven  
ik weef jou met zorg en aandacht  
in alle draden van mijn leven**

**ik weef het missen, en het dragen  
ik weef de liefde die is gebleven  
ik weef jou met zorg en aandacht  
in alle draden van mijn leven**

*door Floortje Agema*