



Protestantse Gemeente
Huissen

Liturgie voor het avondgebed - Gedachteniszondag 7 november 2021



De dode begraven

Ds. Matthijs Glastra

U kunt deze viering ook volgen via
www.kerkdienstgemist.nl

Begroeting

Als alles stil wordt om ons heen
dat er vrede is
om thuis te komen
bij U en onszelf

**Nu hier de avond valt
laat uw licht ons leiden
Laat uw aangezicht
over ons opgaan als de zon
zegen ons en allen die wij gedenken
met het licht van uw ogen**

Lied "Gegroet jij jij, die om liefde komt en licht , gegroet"



Avondlied "De zon daalt in de zee" , Lied 253

De zon daalt in de zee. De duisternis valt in
Ik loof de goede God. Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.

Laat dagen in de nacht, waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U: U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.



Kom, nacht en troost ons zacht. Kom God, genees ons hart.
Kom leg uw hand op ons en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

“Onbereikbaar dichtbij” , Stef Bos

*De zon komt op , ik zie in de verte
een groene vallei voorbij de rivier
Tijd om te rusten , tijd voor de stilte
Mijn ogen zijn moe, ik heb zoveel gezien*

*En ik zag de vrije val , zag het gouden kalf
Zag ze drinken en dansen om zichzelf te vergeten
Ik zag een heilig vuur ,en ik zag het diepste dal
Water uit een rots , brood viel uit de hemel*

*En nu sta ik hier op een grens in de tijd
Dit is het eindpunt - de reis is voorbij
En daar aan de overkant ligt het beloofde land
En het is onbereikbaar
Het is onbereikbaar dichtbij*

*Ik kan deze tijd soms niet meer lezen
Teveel onheilsprofeten met het hart op de tong
En ik zie mijn volk , zie mijn volk vaak ontevreden
En ze weten soms zelf niet waarom*

*En ik dacht dat ik altijd opnieuw kon beginnen
Maar ik heb vaak teveel verkeerd ingeschat
Laat iemand anders het loflied maar zingen
Ik heb alles gegeven , alles gegeven wat ik had*

En nu sta ik hier . . .



“Onbereikbaar nabij” , Guillaume van der Graft
in zijn liefde zal hij zwijgen - Sefanja 3: 17

*Die mijn kinderen droeg tot aan
de drempel van het licht, die mijn*

*hand vroeg om over het grote
duister heen mij te redden, waar*

*was ik, je blijft naar mij uitzien,
voorgoed onbereikbaar nabij.*

*hoever, hoever
van mij vandaan?*

Vlakkij, te ver om te gaan.

*Er sneeuwt een eeuwige stilte.
Gij zijt niet te beschreeuwen, geen
tongval bereikt uw overzij.*

*Ik spreek tegen u, ik noem u,
al ken ik u niet van nabij,
alleen maar van horen zeggen,
alleen maar van horen zwijgen*

*Ze woont in de stilte, ze schrijft mij
brieven van vroeger, dan vraag ik
Hoe gaat het. Goed, antwoordt zij
in de lang verleden tijd.*

*Hoe is dat, wonen
in de stilte, vraag ik haar
en ze antwoordt zoals ze
woont. Stilte.*



Muziek "Für Alina", Arvo Pärt

Lezen Psalm 4, hertaling van Huub Oosterhuis

*Hoor mij, wees niet doodse stilte
Geef mij antwoord als ik roep.*

*Uit mijn afgrond hoor mij roepen:
geef mij ruimte wijd als hemel.*

*Mens, hoe lang nog hou je vast aan
schijn en noodlot? Kom tot inkeer.*

*Hij geeft antwoord als je roept.
Hij geeft ruimte, wijd als hemel.*

*Hier nu hoor mij. Kom tevoorschijn
Niet om 't een of ander roep ik.*

*Om een nieuwe aarde schreeuw ik
als een vrouw in barensweeën.*

*Zal ik ooit nog veilig wonen,
slapen in een droom van vrede?*

*Ja ik zal nog - geef mij antwoord.
Hoor mij. Wees niet doodse stilte*

Stilte

Avondgebed

*Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond
en de dag is al ten einde.*



*Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.*

*Blijf bij ons, Levende
en ken ons bij onze namen
Koester de namen van allen die wij gedenken
dat zij geborgen zijn in uw liefde
blijvend gekend bij U en bij ons
in onze dankbaarheid, in ons gemis*

*Bewaar ons als de nacht
ons sprakeloos maakt
en angst aanjaagt.*

*Bewaar uw schepping
voor het duister dreigen
van een blijvende nacht.*

*Bewaar ons voor elkaar,
voor onze vrienden,
voor hen, die van ons houden,
voor onze kinderen*

*Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond
en de dag is al ten einde.*

*Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij –
Zegen ons met het licht van uw ogen.
Amen.*



Avondlied “Wees Gij mijn toevlucht” , Lied 263

'Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mijn ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij'.

Zending en Zegen

“Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste
daar zal liefde zijn – ga !”

