

Sjaloom!

met hart en ziel geloven



- De kerstpreek van Jezus
- Geen dag zonder.....
- Wortel van Isai



www.pknhuisen.nl
zondagsmail@pknhuisen.nl

Winter 2023

PROTESTANTSE GEMEENTE HUISSEN

Sjaloom! van de redactie

De dagen zijn bijna op zijn kortst en de nachten op het langst. Die donkerte stemt soms somber, maar de donkerte en stilte van de winter kan ook tot rust en inkeer en bezinning leiden: waar leven we ook al weer voor?

Ook in de wereld is genoeg donkerte en onrust. We voelen een grote behoefte aan richting en zin. In ons geloof leven we vanuit en naar het Licht, ondanks alles. En we proberen zelf een licht te zijn, vanuit dat Licht. Het zijn de eerste woorden van God die ons geloof samenvatten: "Er zij licht!". Dat geeft steun en richting wat mij betreft.

Dit nummer van Sjaloom wil jullie ook licht en vrede brengen. Met een artikel over hoop, een interview met Ans Zweers van de rooms-katholieke parochie, met een terugblik op de vredeswandeling in Huissen en met andere inspirerende en hoopgevendende teksten. We leven met dit nummer ook toe naar Kerst, dat we hopelijk zoveel mogelijk samen vieren in onze gemeente. De redactie wenst jullie allemaal Licht toe. En gezegende Kerstdagen.

ds. Jan Bos

40 dagentijd



Het volgende nummer van Sjaloom! staat in het teken van de Veertigdagen tijd. De redactie van Sjaloom! roept gemeenteleden op een bijdrage te leveren voor dit nummer met daarin hun eigen gedachten over de Veertigdagentijd. Dat kan zijn in de vorm van een lied, een meditatieve gedachte, een verhaal, een gedicht of een foto (NB foto's zijn minimaal 1,5 mb)

Uw bijdrage is maximaal 200 woorden en kan ingeleverd worden tot uiterlijk zondag 28 januari 2024 per email sjaloom@pknhuissen.nl.

Vredeswandeling Huissen



Op zaterdag 2 december organiseerde het Dominicanenklooster een vredeswandeling door onze stad. Met ongeveer 70 mensen liepen we vanaf het klooster in stilte door Huissen, langs allerlei gedenkplekken in onze stad. Om zo de oorlogen te gedenken die nu woeden in Oekraïne en Gaza en om onze machteloosheid vorm te geven en om een signaal af te geven dat wij vrede wensen voor alle mensen in die regio. Na afloop van de wandeling is gewezen op de vredeswake die er elke week in onze kerk is. Het was een hele goede middag.



Vieringen Aanvang 10.00 uur

(wijzigingen via de zondagsm@il)

December		Predikant	1e collecte	2e collecte
17	3e Advent (Verheugt u)	Jan Bos	KIA - Binnenlandsdiaconaat	Pastoraat en Eredienst
24	4e Advent ochtend Rorate coeli (Dauwt Hemelen)	Pieter Dirk Wolthaus	Diaconaat Algemeen	Pastoraat en Eredienst
24	Kerstnacht 22.00 uur	Jan Bos	Diaconaat Algemeen	Pastoraat en Eredienst
25	Maandag 1e Kerstdag	Jan Bos	KIA kinderen in de knel	Pastoraat en Eredienst
31	Oudjaar	Jan Bos	St. Mensenkinderen Oost-Europa	Pastoraat en Eredienst
Januari				
7	Tafelviering, 1e na Epifanie	Jan Bos	KIA - Werelddiaconaat Pakistan	Pastoraat en Eredienst
14	2e na Epifanie	Pieter Dirk Wolthaus	KIA - Noodhulp Ethiopië	Pastoraat en Eredienst
21	3e na Epifanie	Jan Bos	Leprazending	Pastoraat en Eredienst
28	Kom erbij viering 4e na Epifanie	Jan Bos en pastor Victor Bulthuis	KIA - Zending Zambia	Pastoraat en Eredienst
Februari				
4	Tafelviering, 5e na Epifanie	Cor Flobbe	KIA - Werelddiaconaat	Pastoraat en Eredienst
11	6e na Epifanie	Kees van Bochanen	KIA - Noodhulp	Pastoraat en Eredienst
18	1e van de 40 dagen, Invocabit	Jan Bos	KIA - Binnenlands Diaconaat	Pastoraat en Eredienst
25	2e van de 40 dagen, Reminiscere	Ruth de Waall	Leprazending	Prot. Kerk - Missionair werk

Agenda

18 december	15.00	kerstviering	Diaconie
21 december	19.30 uur	Kerstconcert	Philalakoor
28 december	15.00 uur	film	Pinokkio
25 januari	15.00 uur	film	Close
28 januari	10.00 uur	Kom erbij viering	
29 februari	15.00 uur	documentaire	Hallelujah Leonard Cohen
27 maart	15.00 uur	film	Messiah
25 april	15.00 uur	film	Demain tout Commence

Op donderdagavond 21 december geeft het Philalakoor een kerstconcert in de Protestantse kerk in Huissen. Het koor bestaat uit mensen die wonen en werken bij Philadelphia.

We zijn al druk aan het oefenen en het belooft een mooie avond te worden. Graag zien wij jou op 21 december!

Cover: Anja Zweers (foto Rommen/ Bravenboer fotografie)

**Kerstconcert
Philalakoor**

**Donderdag
21 December 2023**

Met
David Spierenburg (gitaar) &
Finn Smedes (drums)

**Protestantse Kerk
Langestraat 3 Huissen**

**Aanvang: 19:30
Kerk open: 19:15
Gratis entree**

De Kerstpreek van Jezus

tekst: ds. Jan Bos

Begin oktober deed ik in het kader van de postacademiale nascholing mee aan een tweedaagse cursus in het Dominicanenklooster rond de dichter/dominee Willem Barnard.

Het was een cursus rond liederen van deze bekende liedschrijver. Het doel van de cursus (titel: "En uw Naam wordt een lied in mijn mond", lied 840:3) was om meer van Willem Barnard te weten te komen, maar ook om bezig te zijn met liturgie en theologie en mijn eigen positie als dominee. Daarnaast was het ook goed om in de wandelgangen en de pauzes met collega's te spreken over ons werk. In dit artikel wil ik iets doorgeven van deze cursus.

Leervraag

De leervraag die ik mezelf stelde was: hoe kijk ik tegen de liederen van Willem Barnard aan? Zijn zij mij niet te mooi geworden en te verheven? In hoeverre kunnen wij deze liederen in de gemeente van Huissen nog zingen? Als dominee wil ik midden in de samenleving staan en ik vind dat de kerk dat ook moet doen. Zijn deze liederen dan nog wel geschikt? Dat was de vraag waarmee ik de cursus in ging.

Willem Barnard

Eerst even iets over Willem Barnard zelf. Hij werd geboren in Rotterdam in 1920 en overleed in Utrecht in 2010. Hij studeerde theologie en letteren en was predikant in Hardenberg, Nijmegen en Rozendaal. Daarnaast was hij studiesecretaris van de Van der Leeuwstichting, een stichting die zich bezig hield met liturgische vernieuwing in Nederland. Hij publiceerde heel veel gedichten en liederen onder het pseudoniem Guillaume van der Graft. Misschien was Barnard wel meer een dichter dan een dominee.

Wat heb ik over Barnard geleerd?

Barnard probeerde in zijn werk als dominee en dichter de bijbel en de liturgie maar ook onze ervaring met elkaar te verbinden. In zijn liederen zien we heel veel bijbelse thema's terug die hij ook allemaal met elkaar verbindt.

De schepping, de roeping van Mozes, de bevrijding van Israël uit Egypte, de komst van Jezus, zijn leven en lijden en sterven en de toekomst van de wereld staan niet los van elkaar. De bijbel is één geheel. Er is wederkerigheid in de bijbel. Het 'oude' testament is niet slechts een voorproefje van het 'nieuwe'.

Zo is ook het liturgisch jaar één geheel. Het is als een kathedraal met Pasen als middelpunt. Zo ziet Barnard het Kerstfeest als een vooruitgeschoven Paasmorgen: het Licht verdrijft de duisternis!

Voor Barnard is de viering van de liturgie op zondagmorgen van grote waarde. In de liturgie herinneren en gedenken wij wat God in het verleden heeft gedaan. Wij krijgen inzicht en onderscheidingsvermogen in het heden en wij anticiperen op de toekomst in onze verlangens en hoop. De viering van de liturgie is als het ware een 'time-out' in ons jachtige leven: we worden er even boven uit getild.



In die liturgie is de bijbel (het geschreven Woord) het fundament. De liederen die wij zingen verbinden dit Woord met onze ervaring. Voor Barnard is zingen ontzettend belangrijk. Zingen brengt ons met elkaar in verbinding. In de liederen van Barnard gaat het altijd over WIJ. Zingen verbindt ons ook met geloofsgenoten vóór ons. Kerkliederen zijn voor Barnard altijd ook kritiek op de cultuur, waar de sterke vaak domineert over de zwakke. Kerkliederen zijn geen populistische 'marsen', maar proberen op een andere manier te verbinden: zij spreken van ont-

ferming en on-fermheid. Dat laatste is een voorbeeld van het spelen met woorden waar Barnard een meester in is. Zingen is zó belangrijk voor Barnard dat hij de ladder die Jakob ziet in zijn droom (Genesis 28) uitlegt als een toonladder: muziek verbindt hemel en aarde. Wat mij tot slot heel erg aansprak is dat Barnard juist de

Barnard schijnbaar moeiteloos de verschillende perioden in het liturgisch jaar en de verschillende verhalen uit de bijbel. Een ander mooi voorbeeld daarvan las ik toen Barnard schreef over Mattheus 21: 33-46. Dat is de gelijkenis van deonrechtvaardige pachters. Als de heer van de wijngaard de pachters via zijn knechten gaat vragen



werkelijkheid en de lichamelijke en onze ervaring op het oog had. Hij was misschien zelf een beetje een verstrooide dominee/dichter en sociaal onhandig, maar hij wilde juist de liturgie verbinden met zowel de bijbel als de werkelijkheid van alledag. De eucharistie en de liturgie zijn dan wel de kern van de gemeente maar die zijn gericht op het wereldtoneel en op ons leven als pelgrims onderweg in de 'harde' werkelijkheid.

Advent en Kerst

Tijdens de cursus hebben we ons -gezien de tijd van het jaar- vooral beziggehouden met liederen en teksten van Barnard die gaan over de herfst, het einde van het kerkelijk jaar, de gedachtenis van de overledenen en advent. Het is typisch Barnard als hij met grootse pennenstreken de verhalen van de komst van Jezus verbindt met de geboorte van Israël, de roeping van Samuël, de intocht in Jeruzalem en de wederkomst van de Mensenzoon. Heel de bijbel is een toeleven naar licht en bevrijding, telkens opnieuw.

Als wij Kerst vieren dan vieren wij alvast de komst van het licht op de dag van de opstanding, waar Jezus en Maria van Magdala elkaar ontmoeten, zoals Adam en Eva bij elkaar waren in de hof van Eden. Zo verbindt

om de opbrengst van de wijngaard worden de knechten tot twee maal toe gedood. Dan staat er: 'op het laatst zond hij zijn zoon'. Barnard noemt dit verhaal de Kerstpreek van Jezus, waarin het bovendien ook over Pasen gaat: de pachters brengen ook de zoon om (kruis). Deze weggegooide steen wordt een hoeksteen (opstanding).

Met Kerst vieren we de komst van de zoon van God die mens werd. Hij werd ons vlees en bloed. Hij werd werkelijkheid. Dat vind ik een prachtige gedachte, ook al lees ik dat niet als een maagdelijke geboorte. Zo zijn wij ook geroepen om mens te zijn tussen de mensen en het mens-zijn met anderen te delen. Humaniteit is het doel van het geloof. En niet andersom. De boodschap van Kerst in een notedop. Wat mooi dat we samen advent en Kerst gaan vieren! Ik wens jullie en ons als gemeente goede Kerstvieringen en een gezegende tijd.



Een ontmoeting met.....Ruth (een intrigerend verhaal)

door Piet Knol

Ruth (de naam betekent een vriend) je wordt natuurlijk in de Bijbel vermeld omdat jij uiteindelijk de overgrootmoeder wordt van koning David. Dus jij past in zijn stamboom. Maar hoe ben je daar als Moabitische in terecht gekomen. Dat is een voor mij intrigerende vraag. Je was getrouwd met Machlon, één van de zonen van Elimelech en Naomi, een echtpaar dat uit Juda was vertrokken in de tijd dat daar hongersnood heerste. Zij waren dus buitenlanders in Moab! Dit zegt al iets over jou Ruth, omdat jij dus met een allochtoon bent getrouwd! Toen zowel Elimelech als de beide zonen van Naomi waren gestorven besloot zij om terug te keren naar Bethlehem waar nog familie woonde. Zij adviseerde haar beide schoondochters om terug te gaan naar hun eigen familie, maar jij Ruth weigerde dat en stond erop om met Naomi mee te gaan. Jij zei uw volk is mijn volk en uw god is mijn god. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik worden begraven.

Wat ik mij afvraag: Ruth wat bezielde je om mee te gaan naar een jou onbekend land. Had je een voorgevoel van wat er zou komen



Boaz en Ruth - Gerbrand van Eeckhout (1655)
Museum Boijmans van Beuningen



Toen ze in Bethlehem waren aangekomen werd Naomi herkend, maar wilde niet meer Naomi (beeldschoon) genoemd worden, maar Mara (bitter). Ruth jij ging aren oprapen achter de maaiers op het land van Boaz (zijn naam betekent snel en sterk) een rijk familielid van Elimelech. In de Bijbel staat niets over of dit toevallig was of dat dit zo geregeld was door Naomi.

Dus mijn vraag: Ruth hoe toevallig kwam je op het land van Boaz terecht?

Boaz werd meteen verliefd op jou Ruth en zocht direct naar een mogelijkheid om met je te trouwen. In deze familie is een vreemdeling niet in de eerste plaats vreemdeling, maar in de eerste plaats mens! Ruth jouw afkomst deed er kennelijk niet toe. Wel je zielsverwantschap met Naomi.

In de het OT zijn er veel meer van dit soort verhalen over buitenlandse invloed.

Naomi zag wel dat jij Ruth ook gecharmeerd was van Boaz, hoewel hij veel ouder was en gaf instructies hoe je Boaz zou kunnen verleiden om als je lossers op te treden. Daarna ging het snel, Boaz moest alleen nog een man overbluffen die het eerste recht had om het land van Naomi te kopen en als eerste lossers op te treden. Daarna trouwde Boaz met jou Ruth en kreeg je een zoon Obed, die kreeg weer een zoon Isai en dat is de vader van David!

De kerk van Ria

door Ria Berends

Ik ben een geboren en getogen Enschedese, opgegroeid in de wijk Twekkelerveld. Dit is een oude wijk in Enschede vlakbij het bedrijventerrein van Van Heek.

Wij gingen op zondag naar de Ontmoetingskerk. Een kleine doch hechte kerkgemeenschap.

In kan me niet anders herinneren dan dat het voelde als één grote familie. Mijn vader was of ouderling of diaken (om de 4 jaar een wissel). Mijn oom was beheerder van het kerkelijk bureau. Mijn moeder was huisvrouw en collecteerde maandelijks voor de VU. Het collectebusje hiervan staat nu nog bij mij in de kast.



Enschede, Gereformeerde_Ontmoetingskerk, 1967
foto André van Dijk, Veenendaal

En eigenlijk heb ik aan deze kerkgemeenschap niets dan goede herinneringen. De verjaardagen die met elkaar werden gevierd, er was altijd wel bij iemand wat te klussen, het rondbrengen van de kerstpakketten van de diaconie, de collectes die ik als kind mocht doen bij de uitgang, samen met mijn vader in de kerkenraad (hij als ouderling voor de oudjes, ik voor de jeugd), de pastorale bezoeken, het “uitgaan” bij Quo Vadis (jeugdthonk), mijn belijdenis..... kortom toen het naar de kerk gaan op zondag nog een goede gewoonte was.

Daar was trouwens thuis ook geen discussie over want “de kerkdeuren gingen immers ook voor mij op zondag twee keer open”.

ZELFS IN EEN PUINHOOP IS HOOP TE VINDEN

Loesje

www.loesje.nl
loesje@loesje.nl

Het verlanglijstje

December, van oudsher de maand van verlangens en verwachting. Van het maken van lijstjes en het op het laatste moment inkopen doen en gedichten schrijven.

Maar dit jaar voelt het toch anders. De oorlog in Oekraïne, het conflict tussen Israël en de Palestijnen, al het natuurgeweld met als gevolg veel doden en vluchtelingen, de zorgen om het klimaat, gewoon teveel om op te noemen.

Maar hebben we dan niks te wensen? Natuurlijk hebben we wensen en maken we ons samen op voor het feest van de geboorte van Jezus. En krijgen we van dit kind in de kribbe één groot cadeau namelijk HOOP. (Zie ook gedicht van Emely Dickinson op de achterpagina)

De bekende Huissenaar..... Anja Zweers

door Ria Berends

Vandaag, 4 december 2023, ben ik op bezoek bij Anja Zweers, voor velen in Huissen (maar eigenlijk in alle katholieke geloofsgemeenschappen in Lingewaard) een goede bekende. Het eerste wat opvalt is het boek "Geen dag zonder Maria" wat op tafel ligt. Voor mij een bekend boek, uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling over Maria in het Catharijneconvent. Voor Anja is Maria de kern van het bestaan en haar grote voorbeeld is Bernadette, de eenvoud, de oprechtheid en de bescheidenheid van dit meisje, ontroerd haar.

Anja is net met pensioen maar als ik vraag of ze nu in een zwart gat valt schiet ze in de lach. Geboren en getogen in Huissen, als derde kind in een katholiek gezin met vier kinderen. Ze vindt het nog steeds jammer dat verder studeren niet aan de orde was, er moest gewoon gewerkt worden maar met haar werkgever trof ze het.

Vierenveertig jaar bij dezelfde werkgever maar wel één die haar alle kans gaf om te leren, zichzelf te ontplooiën, maar waar ook ruimte was om aandacht te besteden aan haar gezin. Als moeder van een zoon en dochter en sinds kort ook oma van een kleinzoon en gelukkig getrouwd met haar Jan. Haar man, sinds corona, ook met pensioen, die nu alle ruimte en steun van haar krijgt om zijn droom waar te maken. Een promotieonderzoek over de bestuurlijke geschiedenis van Huissen in de 17e en 18e eeuw. Begonnen tijdens zijn studie maar nu toch bijna klaar met zijn onderzoek.

Spin in het web

Met haar man en toen nog jonge kinderen hebben ze 3 jaar gewoond en gewerkt op het Antilliaanse eiland St. Maarten. Op deze periode kijken ze nog steeds met plezier terug. Een periode in het buitenland laat je op een andere manier kijken naar de wereld. Je blik verruimt en je staat meer open voor de mensen (ongeacht rang of ras) om je heen. Een levenshouding die haar in het dagelijkse leven veel wijsheid en kracht geeft. Want even over dat zwarte gat, dat bestaat niet voor Anja. Het werkzame leven bij een werkgever heeft ze eigenlijk ingeruild voor een werkzaam leven in dienst van de kerkgemeenschap. Ze is als een spin in het web, want om maar eens enkele taken te noemen.



Lid van de pastoraatsgroep en de locatieraad Angeren, Huissen-Stad en Huissen-Zand, mede zorgdragen voor het secretariaat van de kerk (elke vrijdagochtend), medeorganisator van de Lourdesbedevaarten, ziekenbezoek, zorg voor de vrijwilligers, lector (inclusief het maken van de roosters) etc. Gewoon te veel om op te noemen. En dan zijn er natuurlijk nog de ontwikkelingen in de kerk van Huissen-Stad. Omdat het kerkgebouw een bredere maatschappelijke functie krijgt staat er een verhuizing op de planning naar de kleine Anthoniuskapel in het Convent per januari 2025. De huidige kerk is gewoon een maatje te groot voor de kleiner wordende kerkelijke gemeenschap. Als geloofsgemeenschap zijn we erg blij met het toegezegde gebruik van de Anthoniuskapel.



Anja als baby

Maar waarom al die inzet voor een kerkgemeenschap? Dat is omdat Anja haar geloof ziet als iets waar ze veel kracht uit put, haar rust geeft maar vooral blijdschap brengt. Maar ook steun bij bijvoorbeeld het overlijden van haar moeder. Door met mensen samen te werken, verbindingslijntjes te maken wordt haar leven rijker, haar geloofsbeleving dieper. Kortom het geeft haar leven meer betekenis. Niet alleen voor haarzelf maar voor alle mensen om haar heen.

Geen dag zonder.....

Tijdens het gesprek blijkt dat onze levenslopen op elkaar lijken ook al hebben we een heel verschillende kerkelijke achtergrond. En daarom is het fijn dat we goede burens blijven en met elkaar het gesprek en de verbinding blijven aangaan. We spreken af dat we elkaar informeren over activiteiten zoals bijvoorbeeld filmavonden/middagen, bijzondere kerkdiensten zoals de "Kom erbij dienst", misschien het organiseren van een zangdienst voor jongeren en ik beloof in ieder geval de speciale Mariaveringen een bezoekje te brengen.

De rest van de dag heeft voor mij een gouden randje en ik zing onderweg naar huis "O Sterre der Zee".



Anja, de middelste van drie



Het gezin Zweers op Sint Maarten

O Sterre der Zee

O reinste der scheps'len, O moeder en Maagd,
Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt
Maria, aanhoor onze vurige bête
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
Geleid ons door 't leven, o Sterre der zee
Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan
Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan
Bedaar, o Maria, de storm op uw bête
Stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd
Dan landen wij veilig ter hemelse rêe
En danken u eeuwig, o Sterre der zee
O Sterre der zee, o Sterre der zee
en danken u eeuwig, o Sterre der zee

Ds. Theo de Zwart: "De kerk kan de mens tot een ánder mens maken"

Bron: pkn.nl

Roeping betekent voor ds. Theo de Zwart (1971) "volledig in de voetsporen van Jezus leven, en samen met anderen op zoek gaan naar Gods weg en bestemming in ons dagelijks leven. Daarbij is het mijn 'specialiteit' oog te hebben voor mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, en mijn kennis op dat vlak weer door te geven aan studenten."



Wat heb je nodig om met vrucht en vreugde te werken?

"Ik zet graag mijn talenten in. De samenleving kent momenteel grote morele vragen. Ik vind het mooi dat ik die vanuit de levensbeschouwing mag verhelderen, op individuele basis en in groepsverband. En ik ben blij als ik daarin mag zijn wie ik ben, in het ziekenhuis, het hospice en aan de universiteit."

Hoe zorg je ervoor dat je niet opbrandt?

"Ik heb het nodig om met anderen in gesprek te blijven over maatschappelijk en ethische thema's, en doe aan intervisie. Verder lees ik graag, luister ik graag Black gospel, en schrijf ik columns over wat ik meemaak. Niet opbranden heeft voor mij te maken met ervoor zorgen dat ik in alles mezelf mag zijn en mijn grenzen aan kan geven."

Welk onderdeel van je werk doe je het liefst?

"Praten met een patiënt. Ik zorg voor lege blokken in mijn agenda zodat ik daar tijd voor heb. Binnen een kwartier kan ik dan diep in gesprek zijn met mensen over de zorgen van het bestaan. Namens God mag ik hen nabij zijn. Wat een mooi vak heb ik, denk ik dan."

Met wie zou je graag een keer aan tafel zitten?

"Met schrijfster Rosita Steenbeek. Ik ken haar niet, maar ik ben vier keer in Rome geweest en vind dat een geweldige stad. In haar boeken over Rome wisselt ze zo mooi haar belevenissen in het heden af met gebeurtenissen in het antieke Rome. Graag zou ik haar laten vertellen over plekken waar je als gewone reiziger niet komt."

ervoor
zorgen dat
ik in alles
mezelf mag
zijn..

Hoe zie je de rol van de kerk in de samenleving, en jouw rol daarin?

"De kerk moet zich goed realiseren dat ze een taak heeft in het verbinding leggen tussen het verhaal van God en het verhaal van mensen. Mijn rol daarin is, zeg ik voorzichtig, om met mijn gaven en ervaring in bijvoorbeeld levensvragen en traumaopvang de kerk een spiegel voor te houden. En om de kerk te stimuleren om te blijven reflecteren in deze complexe en veelkleurige samenleving en daarover in gesprek te gaan."

Welk boek, welke serie, film of welke podcast raad je collega's aan?

“Misschien is het vanwege mijn Surinaams-Hindoestaanse afkomst dat ik Sonny Boy zo mooi vind, een film van Maria Peters naar het gelijknamige boek van Annejet van der Zijl. Ik herken er dingen in. Zo ging ik na mijn adoptie ook van het eten van rijst naar het eten van aardappels. En de film houdt ons een spiegel voor: hoe gaan wij om met armoede en discriminatie in onze tijd?”

Is er een bijbeltekst die met je meegaat?

“Dat is Psalm 139:6, 13-14 dat begint met ‘Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven’. Zo sta ik soms bij mensen aan het bed, ben ik nabij in hun verdriet.”

Wat hoop je voor de toekomst van de kerk?

“Dat de kerk een drempelloze ruimte is waar mensen zich gehoord en gezien voelen. Een plaats waar we elkaar uitnodigen om aan tafel te gaan. De kerk voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. De kerk kan de mens tot een ánder mens maken.”



Theo de Zwart is predikant-geestelijk verzorger en medisch ethicus in de Anna Zorggroep (Geldrop/Eindhoven), universitair docent ethiek en supervisor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, secretaris van de Protestantse Sectorraad van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers VGVZ en lid van de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg. Hij studeerde aan onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University en de PThU. Voelt zich verwant aan de midden-orthodoxie.

De actie Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari! Bij PKN Huissen zullen vele vrijwilligers weer actief zijn om de actie zo goed mogelijk te laten verlopen. Onze kerk rekent op uw bijdragen.

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 43%.

**GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN**

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten. Nadere mededelingen zullen volgen in de zondagmail.

Het ontstaan van de kerstboom

bron: *historiek.net*

In onze kerk staat vanaf de eerste advent een kerstboom in de kerk. We vinden dat heel gewoon en denken er ook niet zo over na. Van oorsprong komt de kerstboom uit de Germaanse en Romeinse cultuur. Daar werden deze dennenbomen vanwege hun altijd groene takken gebruikt om daarmee vruchtbaarheid uit te drukken. De versieringen, voornamelijk sterren en manen, waren bedoeld om de boom goddelijkheid te geven. Maar er was meer. Na de winter komt de lente, een tijd van bloei. Vandaar dat de Germanen tijdens de midwinternacht, de kortste dag van het jaar, een groene boom plaatsten. Dat deden ze midden in het dorp en daarmee duiden ze het nieuwe seizoen aan.

Het gebruik van de Germanen en Romeinen is al in de Middeleeuwen overgenomen tijdens de christelijke winterfeesten. Zo is bekend dat er in 1539 al een grote kerstboom in de kathedraal van Straatsburg stond. In Riga, Letland, is het bekend dat nog eerder een boom werd versierd met rozen, een symbool voor de Heilige Maagd Maria. Zo kreeg de kerstboom een steeds vaste plek in Duitsland en de rest van Europa en die traditie werd door emigranten meegenomen naar Amerika.

En hoe zat dat dan in Nederland? In Nederland ontstonden aan het eind van de negentiende eeuw veel zondagsscholen en daar ontstond ook het gebruik om een kerstboom neer te zetten. Zo raakten steeds meer 'gewone' mensen vertrouwd met een kerstboom.

Er was vanuit het Vaticaan wel lange tijd verzet vanwege de heidense oorsprong en daarom duurde het tot 1982 voordat er voor het eerst kerstbomen in het Vaticaan verschenen.

Tegenwoordig is een kerstboom bijna niet meer weg te denken in de decembermaand.



Hij komt! Zijn weg door de woestijn gaat over rozen. Dit festijn slaat bronnen in het dorre zand van hogerhand.

Dit is de dag dat wordt onthuld hoe vrede heel de aarde vult. Een regen van barmhartigheid bevloeit deze tijd.

tekst: *Sytze de Vries*

Raar eigenlijk

overgenomen uit De Schakel juli/augustus 2004: Peter Aagenborg

Raar eigenlijk . . . dat 10 euro zo veel lijkt als je naar de kerk gaat,
maar zo weinig als je gaat winkelen.

Raar eigenlijk . . . dat anderhalf uur zo lang lijkt als je iets voor God doet,
terwijl diezelfde tijd zo voorbij is als je naar een voetbalwedstrijd
of een film kijkt.

Raar eigenlijk . . . dat we op het puntje van onze stoel zitten als de wedstrijd wordt verlengd,
maar we klagen als de kerkdienst uitloopt.

Raar eigenlijk . . . dat we stilvallen als we worden gevraagd om te bidden,
maar dat we er nooit problemen mee hebben om iets tegen een vriend
of vriendin te zeggen.

Raar eigenlijk . . . dat het vaak zo veel moeite kost om een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen,
terwijl we een ander boek in een dag uit hebben.

Raar eigenlijk . . . dat mensen rennen om tijdens een wedstrijd op de eerste rij te zitten,
maar in de kerk de achterste banken vaak de meest geliefde plekken zijn.

Raar eigenlijk . . . dat onze agenda vol zit als er door de kerk iets wordt georganiseerd,
terwijl we voor andere onverwachte happenings diezelfde agenda
zonder moeite "aanpassen".

Raar eigenlijk . . . dat het zo moeilijk is na te vertellen waarover de dominee heeft gepreekt,
terwijl het praten over anderen ons zo verbazend goed afgaat.

Raar eigenlijk . . . dat we geloven wat er in de kranten staat,
terwijl we ons voortdurend afvragen of het wel waar is
wat er in de Bijbel staat.

Raar eigenlijk . . . dat we vaak zeggen dat God heel belangrijk voor ons is,
maar dat als het erop aankomt we onze prioriteiten zo heel anders stellen.

(Niet zo) raar eigenlijk . . . dat mensen de christenen vaak zo hypocriet vinden.

Wortel van Isai

tekst: Herman Schimmel

Naar aanleiding van het verhaal van Jan Bos over Willen Barnard, elders in dit nummer, zocht ik een adventslied van Barnard en kwam zo terecht bij Lied 466. Dit lied is gebaseerd op de O-antifonen. De O-antifonen hebben een lange historie die teruggaat tot de vroege Middeleeuwen. Ze werden voor het eerst gebruikt in de katholieke liturgie in de 8e eeuw en van 17 december tot en met 23 december gezongen in de vespers bij het Magnificat, de lofzang van Maria. De antifonen zijn gebaseerd op zeven Bijbelse titels voor de Messias, zoals beschreven in het Oude Testament. Elke antifofoon begint met het woord "O" en elk van de zeven antifonen benadrukt een andere eigenschap of titel van de Messias. Elke avond werd een andere antifofoon gezongen, waardoor de sfeer van verwachting en hoop richting Kerstmis werd versterkt. In de liturgie werden de antifonen vaak gezongen als respons op een psalm, en ze werden ook geassocieerd met de zeven dagen voor Kerstmis.

"en maak uw toekomst roze-rood"

Willem Barnard maakte eerst verzen op vijf van die antifonen, in een andere volgorde, in het Liedboek voor de Kerken uit 1973. Later maakt Barnard nog verschillende versies. In het Liedboek van 2013 wordt de volgorde van de strofen weer aangepast en bij elk van de zeven strofen een schriftgedeelte vermeld. Volgens Jan Smelik kun je dit lied ook tijdens de advent zingen als inleiding op de lezing van het evangelie. Op zondag Gaudete, de derde zondag van advents, kun je het lied goed in zijn geheel zingen.

De melodie komt al voor in de 15e eeuw in een Frans missaal. Lang werd de melodie zonder maatsoort genoteerd om daarmee aan te geven dat je de melodie reciterend en vloeibaar moet zingen. In ons Liedboek is ervoor gekozen om de halve noot de tactus te laten zijn zodat er de kwartnoten niet te zwaar worden.

O Sapientia O Adonai O Radix Jesse O Clavis David O Oriens O Rex Gentium O Emmanuel

5 Daag op, o gro-te da - ge-raad,
licht aan, wij zijn ten ein - de raad,
ver-jaag de nacht van on - ze nood
en maak uw toe-komst ro - ze-rood!
O kom, o kom, Em - ma - nu-ël!
Ver - blijd uw volk, uw Is - ra - ël!

Wij gedenken

Loes Meijer-Heemstra

tekst: ds. Jan Bos

Op zaterdag 4 november overleed ons gemeentelid Loes Meijer. Ze woonde de laatste maanden van haar leven in Arnhem, maar de meeste mensen kennen haar van haar huis aan de Binnendijk. Haar gezondheid ging al jaren achteruit. Loes is 92 jaar geworden.

Loes Heemstra werd geboren in Roosendaal en Nispen in 1931. Ze was de jongste in een gezin van drie kinderen. Al in klas vier van de lagere school leerde ze Henk Meijer kennen, met wie ze later verkering kreeg en trouwde. Samen woonden ze een groot deel van hun leven in Amsterdam waar zij tot haar huwelijk werkte bij de Nederlandse Handelmaatschappij. Met Henk kreeg ze drie dochters: Margreet, Gerda en Ellen. In die tijd woonden ze in Rotterdam. Sinds 2006 woonden ze in Huissen, dichtbij dochter Ellen.

Loes hield heel erg van zingen. Ze zong met Henk in de Sweelinckcantorij in Amsterdam en later in de cantorij van onze kerk. Met name de Mattheüs-passion en het lied "Er is een roos ontloken" vond ze erg mooi. Naast het zingen hield Loes van lezen, kunst en zitten in de zon. Mensen die haar hebben gekend kenschetsen haar als een intelligente, nuchtere, dappere, gelovige en humoristische vrouw.

De uitvaartbijeenkomst op natuurbegraafplaats Mookerheide stond in het teken van het licht. Het licht dat mensen voor haar waren en het licht dat zij was voor anderen. In het licht van de Paaskaars hebben wij haar leven en sterven herdacht. Als kind van haar ouders, als zus, vrouw, moeder en oma. Aan het eind van de viering zongen wij "Licht dat ons aanstoot in de morgen". Bij haar graf klonken de volgende woorden:



*Goede God,
Gij die onze Loes van harte kent
En zoveel om haar geeft
Gij die haar eigenhandig met
Een kled van licht omgeeft,
Wij bidden U: neem haar op,
Voltooi wie zij mag zijn.
Voorgoed geborgen, thuis bij U,
Waar licht en liefde zijn.
Amen.*

Wij wensen haar man Henk, haar dochters en haar kleinzoon heel veel sterkte toe in de tijd die komt en wij bidden hen het Licht van de Eeuwige God toe, die ons leven draagt.

Colofon

Nr 5 December 2023 jaargang 44

Sjaloom! Kerkblad Protestantse
Gemeente Huissen

Druk:

BladNL Utrecht Oplage 260 exemplaren.
Verschijnt 4 keer per jaar

Redactie:

Ria Berends, Jan Willem Faasse, Herman
Schimmel, Herman Joling.
*De redactie van de Sjaloom! behoudt zich het
recht voor artikelen wel of niet te plaatsen,
dan wel aangepast.*

Inleveren kopij

Verschijnt

- 28 januari 2024 15 februari 2024

*Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge
resolutie 2Mb) naar sjaloom@pknhuissen.nl*

Herman Joling 0657533655
hermanjoling@hetnet.nl

Coördinatie bezorging

Hans Hissink: 026 325 33 56
hansenjannieh@ gmail.com

Kosten

Vrijwillige bijdrage per jaar €15,-
(richtbedrag) digitale versie Sjaloom!
aanmelden bij sjaloom@pknhuissen.nl of via
de website
www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom

Kosters

kostersteam@pknhuissen.nl

Aanspreekpunt kosters
Yolanda de Wit 0654954070

Roosters kosters:

Zie: <https://pknhuissen.nl/agenda/>

Veilige Kerk – team

vertrouwenspersonen

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en
is aangesloten bij een team van
vertrouwenspersonen. Het team is een
samenwerkingsverband van 12 gemeenten
in onze regio waar u misbruik en
grensoverschrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres:
vertrouwenspersoon@ringelst.nl.
Op een melding wordt vanuit het team
binnen twee dagen gereageerd.

Adressen

Kerkgebouw:

Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen 026 325 34 21

Scribaat:

Marja Huson - ter Avest 06 20 53 59 46 scriba@pknhuissen.nl

Pastoraat, Contact en Hulp

Als er contact met een predikant gewenst is en/of je hebt even iemand
nodig om jou met iets te helpen (bijv. iemand die een keer met je naar het
ziekenhuis rijdt. Of boodschappen doet. Een schilderij ophangen...).

Mariette en Wijchert kunnen je verder helpen en zijn als volgt te bereiken:

Mariette van Herwijnen 06 23 31 71 90 mariettevanherwijnen@gmail.com
Wijchert de Wit 06 13 13 77 83 wijchert@pknhuissen.nl
Ds. Jan Bos 06-12 25 65 88 Predikant
predikant@pknhuissen.nl

Diaconie:

Willianne Langeweg 06 27 13 19 10 diaconie@pknhuissen.nl

Kerkrentmeesters:

Ria Berends 06 46 78 96 69 ria.berends@planet.nl

financiële- en

administrateur@pknhuissen.nl

ledenadministratie : 06 203 914 82 ledenadministratie@pknhuissen.nl
Roelof Smelt

Zondagsm@il:

Wekelijkse digitale nieuwsbrief met de actualiteit voor de komende week.
Aanmelden en/of kopij zondagsmail@pknhuissen.nl

Website:

www.pknhuissen.nl

Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien-
sten, etc.

Marja Huson - ter Avest 06 20 53 59 46 webmaster@pknhuissen.nl

Cantorij: repetitie vrijdag 19.00 uur

Herman Schimmel 06 34 89 53 60



Promises: maandag 20.00 uur

Ruud Viëtor 06 15 85 82 93

Financiën

Collectebonnen:

- per kaart van €20
- per kaart van €10

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

Bestellen via Roelof Smelt 06 20391482



Bankrekeningen:

Protestantse Gemeente Huissen

NL23 RABO 0124 0915 47

- Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
- Bijdrage kerkbalans
- Bestellen collecte bonnen
- Werk aan de kerk 2.0

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen

NL57 RABO 0124 0698 86

- Alle betalingen aan en van de diaconie.

Sjaloom! Winter 2023

Collecten en ledenmutaties

Periode 6 augustus t/m 29 oktober 2023

Diaconie			
	Diaconie algemeen		€ 5,00
	KIA-Werelddiaconaat	Israel	€ 90,60
	KIA-Werelddiaconaat	Myanmar	€ 165,20
	KIA-Diaconale noodhulp	Israel en Gaza	€ 59,05
	KIA-zending	Ghana	€ 64,30
	KIA-zending	Syrië	€ 89,10
	Vluchtelingenwerk Oost-Nederland		€ 47,50
	Stichting De Duif		€ 93,70
	Voedselbank Arnhem		€ 143,00
	Lepra zending	Myanmar (project Aly Boven)	€ 1.260,75
	Kinderhospice Het Binnenveld		€ 59,05
	Tent of Nations		€ 72,16
			€ 2.149,41
Kerkrentmeesters			
	Algemeen - Pastoraat en Eredienst		€ 676,85
	Bijdragen Sjaloom		€ 970,00
	Bijdragen solidariteitskas		€ 10,00
	Verjaardagsfonds		€ 543,00
	Protestantse kerk - kinderen en jongeren		€ 44,50
	Protestantse kerk -kerk en Israël		€ 55,80
			€ 2.300,15
	Alle gevers heel hartelijk dank!		



Ledenmutaties periode 25 augustus 2023 t/m 01-12-2023						
Naam		Nieuw Ingekomen	Adres	Postcode	Plaats	Gekomen uit
Mevr.	H.J.E.	Eelderink	Helmichstraat 23	6851CB	HUISSSEN	Markelo
Dhr.	S.S.	Elgersma	Koningsboulevard 186	6852PM	HUISSSEN	Angeren
Dhr.	G.B.	Oorbeek	Vijzel 8 b	6852BV	HUISSSEN	Kesteren
Mevr.	E.D.	Spits	Fibulastraat 5	6852SP	HUISSSEN	Rijnwaarden
Dhr.	J.	Jager	Sabelhof 11	6852TH	HUISSSEN	Arnhem
Mevr.	M.	ten Ham-de Kruijf	Ploeg 8	6852NG	HUISSSEN	Doesburg
Dhr.	H.W.	ten Ham	Ploeg 8	6852NG	HUISSSEN	Doesburg
Dhr.	S.	Floor	Claushof 16	6851LA	HUISSSEN	Arnhem
Mevr.	K.	Lassche	Limes 89	6852SH	HUISSSEN	Zoelen
Naam		Overleden				Datum overlijden
Mevr.	H.J.	Meijer-Hiemstra	Westervoortsedijk 12 14	6827AS	Arnhem	04/11/2023
Naam		Uitschrijvingen	Adres	Postcode	Plaats	
Dhr.	G.J.	Hofmeijer	Karstraat 64 c	6851DL	HUISSSEN	
Mevr.	M.	van den Brink	Karstraat 51	6851DG	HUISSSEN	
Dhr.	G.G.C.	Grandia	Vierakkerstraat 51 g	6851BD	HUISSSEN	
Dhr.	J.L.	Enzlin	Limes 89	6852SH	HUISSSEN	
Mevr.	J.	Roest	Stulp 16	6852EL	HUISSSEN	
Mevr.	L.C.	Camps	Doelenstraat 19	6851BT	HUISSSEN	
Naam		Vertrokken	Oud adres	Nieuw adres		
Mevr.	G.	van Klaveren	Schelf 19 , 6852ET HUISSSEN	Jan Rozeboomstraat 170 , 7204VA, ZUTPHEN		
Dhr.	B.G.	Onnink	Pater Rijkenstraat 11a , 6851MD HUISSSEN	Klaverweide 14 , 6921SX, DUIVEN		

Vanuit de kerkenraad (24 oktober 2023)

tekst Marja Huson - ter Avest, scriba

Peter Aagenborg opent de vergadering met een aantal uitspraken van Moeder Theresa over het leven. Vanuit de werkgroepen worden mededelingen gedaan.

Het college van diakenen bericht over tafelviering op de middag (3 december) en ontmoetingsmiddag met kerstviering (18 december). De lunchbijeenkomst voor Myanmar is goed verlopen en heeft een mooi bedrag opgeleverd.

Het college van kerkrentmeesters heeft een 'heidag' gehouden waarbij tevens efficiënt is vergaderd. De overdracht van de financiële administratie volgt per 1 januari a.s. De actie Kerkbalans is gestart en uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn aan de orde geweest. Daarnaast is het verhuurbeleid besproken. Het budgetverzoek vanuit de werkgroep vieren zal worden gehonoreerd. Er vindt een update plaats voor (advents- en standaard) liturgie. Datum Kom Erbij viering met Pastor Bulthuis en in ons kerkgebouw is 28 januari 2024. Besloten wordt om de avondwake te verbreden naar een vredeswake i.v.m. de ontwikkelingen in Israël en Gaza.

Via de werkgroep leren en beleven worden filmmiddagen georganiseerd naast een serie avonden over Stef Bos.

Daarnaast bespraken we o.a. de Plaatselijke Regeling 2023. Deze is gereed en voorlopig goedgekeurd. Aan gemeenteleden wordt gevraagd hierop te reageren via de website (zie artikel elders in dit nummer). Ook kwam de invulling van Scheppingszondag ('Groene Kerk', voedselbank inzameling en zwerfafval) ter sprake, evenals Bridging Gaps en de bestemming van het bedrag uit het onlangs ontvangen legaat. Het lijkt erop dat we in de e.v. kerkenraadsvergadering een verantwoord besluit kunnen nemen. Het artikel 'Raar eigenlijk...' waarmee Peter de vergadering besluit treft u elders in dit nummer aan.

Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of de agenda dan kun je me mailen of bellen. scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46

Team vertrouwenspersonen Ring Elst gestart

Begin oktober hebben twaalf Protestantse Kerken uit Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-Noord een samenwerkingsovereenkomst gesloten vanuit hun inzet voor een "Veilige Kerk". De kerken hebben samen een team vertrouwenspersonen gevormd met als doel een meldplaats te zijn voor misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Het team bestaat uit zes leden die bereikbaar zijn op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl. Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

De vertrouwenspersonen hebben een training voor vertrouwenspersonen gevolgd in het voeren van gesprekken en het luisteren naar hulpvragen. Gesprekken vinden plaats in volstrekte geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid. Het team werkt onder verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken en staat open voor iedereen die melding wil maken van een onveilige situatie.



Het team vertrouwenspersonen: Martien de Langen, Yolanda de Wit, Leny Janssen, Henk Gols, Frank den Daas en Margriet Nienhuis

Nieuwe plaatselijke regeling

tekst Marja Huson- ter Avest, scriba

Op 21 oktober 2023 heeft de kerkenraad als voorlopig besluit een nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld, de Plaatselijke Regeling Huissen 2023. Voordat het besluit definitief wordt hebben de gemeenteleden de mogelijkheid zienswijzen over de regeling in te brengen. Bedoeling is op 23 januari 2024 het definitieve besluit te nemen. Ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.

U kunt de nieuwe regeling op de website vinden (<https://pknhuissen.nl/kerkenraad/>), net als de toelichting die erbij hoort. In de kerk ligt bovendien een exemplaar ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen kan dat tot 16 januari 2024. Graag schriftelijk of via e-mail bij de scriba (scriba@pknhuissen.nl).

Met de nieuwe regeling wordt een situatie die in de praktijk al langer bestaat formeel gemaakt. Doordat het aantal gemeenteleden dat voor taken in de kerk beschikbaar is, terugloopt, is toereikende bemensing niet verzekerd. De bestuursverantwoordelijkheid wordt weer meer geconcentreerd bij de kerkenraad. In de huidige regeling is deze deels belegd bij werkgroepen (Pastoraat, Vieren en Leren en beleven). In de nieuwe regeling blijven de werkgroepen actief, maar nu als adviescommissie voor de kerkenraad. Waar mogelijk worden ook uitvoerende taken aan hen toevertrouwd. De taken en verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters en diakenen zijn geregeld in de kerkorde. Daarin verandert niets.

‘Kom erbij,’ viering voor mensen met een beperking

Eindelijk is er weer een Kom-erbij-viering! Hiervoor worden vooral mensen met een verstandelijke beperking uitgenodigd, maar verder is iedereen van harte welkom. De viering wordt gehouden op 28 januari 2024 in de Protestantse Kerk in Huissen en begint om 10.00 uur.

Deze viering, waarin dominee Jan Bos en pastor Victor Bulthuis voorgaan, is anders dan een gewone kerkdienst. We luisteren naar een Bijbelverhaal, we bidden en we zingen, we steken kaarsjes aan. Maar we gaan het verhaal ook naspelen en er met elkaar over stoeien. Dit aan de hand van het thema ‘Wat hebben jij en ik met elkaar?’.

Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Een paar andere veranderingen zijn de volgende.

- ☛ Het aantal kerkenraadsleden wordt verminderd en gaat van 12 naar 10.
- ☛ Officiële bekendmakingen kunnen voortaan ook op een andere manier worden gedaan dan via Sjaloom!. De nieuwe regeling maakt het mogelijk hiervoor ook de Zondagsm@il te gebruiken of een persoonlijk bericht aan de gemeenteleden te sturen.
- ☛ ‘Veilige gemeente’: volgens de nieuwe regeling wordt van ambtsdragers en andere medewerkers voortaan een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. Dat betreft met name degenen van wie hun werk kwetsbare mensen raakt. De kerkenraad beslist om welke ambtsdragers en medewerkers het gaat. Verder staat in de regeling dat er een of meer vertrouwenspersonen worden aangewezen, bij wie gemeenteleden terecht kunnen als zij te maken hebben of hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag van ambtsdragers of andere medewerkers. Om te kunnen toetsen of sprake is van dergelijk gedrag moet de kerkenraad een gedragscode opstellen.



Ook het Bruiskoor is weer van de partij, dus het wordt vast weer een feestelijk geheel. Na afloop zijn er koffie en thee en limonade en krijgt iedereen een bijzonder aandenken mee naar huis.



Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij stil

Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol.

Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg hij mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood.

Vrij vertaald naar een gedicht van Emily Dickinson
Mittelberg, Oostenrijk (foto Mike Kotsch)